

Zomer van verlangen

*waar is de zomer van verlangen?
waar is de zomer zonder tijd?
waar is de zomer van bezinning?
de zomer is de stilte kwijt.*

*dé grote zomer zal eens komen,
maar zonder tent, zonder gereis
en zonder ijsjes, zonder herrie,
de échte zomer is 't paradijs.*

*als pelgrim wil ik daarheen reizen,
als tenthaak klem ik mijzelf vast,
met heel mijn hart en heel mijn wezen,
zoek ik Zijn zomer op de tast.*

*al moet ik door de diepste dalen
en wordt mijn ziel door strijd bekrast.
al zou ik in het bos verdwalen,
ik hou mij aan Gods reisplan vast.*

*zal eens die mooie zomer komen?
voor u, voor jou, en ook voor mij?
laat dan de bijbel toch uw Gids zijn,
dan komt de zomer naderbij.*

Coby Verhey

Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 39 - nummer 6
Juni 2023**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

**De copy voor de uitgave van september inleveren voor:
donderdag 24 augustus voor 19:00 uur**

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092

ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastwacht
2 juli	J. Jonkman	H. Giethoorn	H. Wasse	F. Pol
9 juli	F. Pol	H. Giethoorn	E. Sanders	H. de Jonge
16 juli	B. Kregel	H. Giethoorn	J. Giethoorn	K. van Dalen
23 juli	G. Giethoorn	H. Giethoorn	R. Coufreur	J. Giethoorn
30 juli	I. van Dalen	H. Giethoorn	H. Wasse	J. Lunenburg
6 aug	P. Giethoorn	H. de Jonge	E. Sanders	B. Bruinsma
13 aug	R. Oelen	H. de Jonge	J. Giethoorn	H. Wasse
20 aug	J. Wasse	H. de Jonge	R. Coufreur	J. Wasse
27 aug	J. Lunenburg	H. de Jonge	H. Wasse	F. Pol
3 sept	B. Kregel	J. Lunenburg	E. Sanders	H. de Jonge

Kerkschoonmaak

Periode week 25-29 R. Coufreur
T. Coufreur

Periode week 30-34 B. Kregel
F. Pol

Kerkenraad

Wat was het een mooie dienst op zondag 18 juni!
 Bij binnenkomst in de kerk stond de koffie en thee al klaar.
 De dienst werd begeleid door het accordeonduo Jan en Roelien.
 Alleen de muziek al, daar werd je vrolijk van.
 Wollie van der Scheer liet ons tijdens de preek weten dat we niet
 hoeven te wachten op God, maar dat Hij nu al in ons midden is.
 Al met al een gezegende dienst!

Op maandagavond 12 juni is er geklust rondom de kerk.
 Wat een werk in deze warmte, maar het resultaat mag er zijn.
 Alles ziet er weer spic en span uit.
 Iedereen die mee geholpen heeft: Heel hartelijk bedankt!

De volgende kerkenraadsvergadering staat gepland op dinsdag 4
 juli 2023.
 Heeft u agendapunten, geef dat dan door aan één van de
 kerkenraadsleden.

Namens de kerkenraad,
 Alie Bruinsma

VRIJWILLIGERS AVOND

zaterdag 16 september

**Zet deze datum vast in uw agenda meer info en de uitnodiging
 volgt in het volgende nummer van het Hervormd Nieuws.**

Meditatie

“In Uw dienst is heil en vreugde”

Lezen Matthëus 9-1-13

Tekst : Filip 4-13

“Kracht naar kruis “

Ach 't kruis is soms wel zwaar.

En 'k ga zo vaak gebogen,

maar als Uw stem mijn ziel verkwikt

dan wordt mij alles Licht

en 'k zie met heldere ogen,

hoe Gij alles mij ten zegen schikt.

Kunnen wij met deze belijdenis instemmen met de gemeente, jong en oud? Deze woorden zijn diep uit het hart gegrepen van een ware gelovige die al zijn hulp en heil zoekt bij Jezus Christus, de Heiland van zondaren. Deze persoon weet het zeker, alleen met Jezus Christus in je hart kun je alles doen, dan kun je het leven aan. Een leven van beproevingen en vol van aardse zorgen is dan te dragen. We hebben allemaal wel eens tegenslag in ons leven gehad, thuis of op het werk en in de meeste gevallen waren we het er niet mee eens en mopperden over de ontstane situatie, we geven vaak de ander de schuld om zelf maar buiten schot te blijven en denken dan vaak dat we er dan wel mee wegkomen en alles op opgehelderd ismaar is dat wel zo gemeente, is dat wel de juiste weg?... Mogen wij zo wel denken en handelen? Hebben wij wel gebeden en gevraagd: “Heer wat wilt Gij dat ik doen zal?” Hij wil altijd het goede met ons, ook het kruis dat we meedragen zo licht mogelijk maken, hij wil ons juist kracht geven om alles te kunnen doen wat we moeten doen en alleen met Hem

kunnen we ons kruis dragen en kan ons kruis een zegen zijn voor anderen.

3

Hebben wij wel eens een beslissend uur in ons leven meegemaakt? Is ons wel eens een zware taak op de schouders gelegd, geheel onvoorbereid en onverwachts? Een taak waarvoor onze zwakke kracht te kort schoot en toch onmiskenbaar ons op de schouders heeft gelegd, door Hem die ons lot heeft gegeven en onze weg bestuurd? Indien wij dan gezien hebben naar de bergen Gods, dan hebben wij kunnen ervaren wat de apostel Paulus in Filippenzen 4: 13 schrijft....Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geven. Wat een geweldige bemoediging voor allen die een kruis dragen en dat zijn er velen. Als wij dit woord aandachtig lezen dan voelen wij een geheimzinnige diepe rust over ons komen. Dit woord is een uiting van een mens die veel heeft ervaren en veel heeft geleden, een mens die ook weet dat nog veel strijd en moeite haar wacht. Het leven van een Christen is niet altijd gemakkelijk. Elk uur moeten we waakzaam blijven voor de Satan, op onverwachte momenten slaat hij toe om ons van Jezus af te houden. Bij een terugblik op het verleden en op onszelf, moeten wij het eerlijk bekennenIn mij is geen kracht, maar mijn Heiland en Ontfermer kan Zijn kracht in mij overvloedig maken en mij de eindoverwinning verzekeren. Er is de laatste tijd veel gebeurd, de corona tijd, de oorlog in Oekraïne, vele ernstige zieken en sterfgevallen elders maar ook in de buurt, vele families zijn in rouw gedompeld. Hoe hebben wij dit allemaal ervaren? Hebben wij Gods aangezicht gezocht en gevraagd: "Heer, geef mij kracht om die mensen te helpen waar het nodig is?" En hebben wij onze dankbaarheid getoond voor de vele zegeningen uit Zijn Hand? Het antwoord mag je zelf invullen, maar het kan niet anders dan een volmondig "Ja" zijn, dan zijn we oprechte Christenen, die alles van Hem verwachten ,....Laten we de levens vreugde van Gods kinderen niet vergeten en het de Apostel Paulus na kunnen zeggen " Ik vermag alle dingen door mijn Heiland, die noch moede noch mat wordt.

Want:

Wat kan ooit de wereld geven,

*dat bestendig 't hart verheugd?
In Uw dienst alleen is leven*

Aaldert Koops

4

Kerkdiensten:

Aanvang diensten: 10.00 uur.

Zondag 6 aug	Voorganger: Ds. G van Vliet Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 78: 13 / 22
Zondag 13 aug	Voorganger: Dhr. R. Schonewille Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 29
Zondag 20 aug	Voorganger: Ds. W. Bakker Extra collecte: Onderhoud gebouwen Psalmlezing: Psalm 67
Zondag 27 aug	Voorganger: Mevr. Wollie van der Scheer Extra collecte: Diaconie Psalmlezing: Psalm 138
Zondag 3 sept	Voorganger: Dhr. W. Kelder Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 105: 1 / 7

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen en blikjes die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank
Coevorden.

13

Kerkdiensten:

Aanvang diensten: 10.00 uur.

- Zondag 2 juli Voorganger: Mevr. Wollie van der Scheer
Extra collecte: Bond van Evangelisaties
Psalmlezing: Psalm 89: 10 / 19
M.m.v.: Stricta Via
- Zondag 9 juli Voorganger: Dhr. Schraal
Extra collecte: Onderhoud orgel
Organist: Bert Bennink
Psalmlezing: Psalm 145: 1 / 12
- Zondag 16 juli Voorganger: Ds. H. Hoogeveen
Extra collecte: Kerk Extra
Psalmlezing: Psalm 65
- Zondag 23 juli Voorganger: Dhr. K. de Lange
Extra collecte: Liturgiecommissie
Psalmlezing: Psalm 86
- Zondag 30 juli Voorganger: Ds. H. Knecht
Extra collecte: Diaconie
Psalmlezing: Psalm 119: 121 / 128

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen en blikjes die u in de flessencontainer

12

GEMEENTENIEUWS

Anneke Vos, Berkenlaan, is opgenomen geweest in ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen voor een heupoperatie. We wensen haar Gods zegen en een voorspoedig herstel toe.

Ook willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan onze gemeenteleden die zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Vooraf in deze "Vakantietijd" wordt een bezoekje, kaartje of telefoontje extra op prijs gesteld.

* Mevrouw D. Kuiper-Wasse,
Wolfsbos,
afd. Lelie,
Valkenlaan 5,
7905 AA, Hoogeveen,

* Mevr. A. Snippe-Duinkerken,
Selkersgoorn,
Maandehof 24,
7751 CZ Dalen.

*Wees stil en weet: Ik ben uw God.
Ik ben de God die u geneest.
Ik ben de God die u doopt met zijn Geest.
Aan u, o God, geef ik al wat ik ben.*

*voor Hem de heerlijkheid,
de eer, de lof, de glorie
van nu tot in eeuwigheid.*

5

Verjaardagen:

Mevr. G. van der Weide-Prins, Meidoornlaan 21,
hoopt op 4 augustus haar 75^e verjaardag te vieren.

Mevr. G. Giethoorn-Bruinsma, Verl. Hoogeveensevaart 134,
hoopt op 17 augustus haar 78^e verjaardag te vieren.

Dhr. J. Hekhuis, Verl. Hoogeveensevaart 95,
hoopt op 23 augustus zijn 86^e verjaardag te vieren.

Mevr. G. Schonewille-Mulderij, Kanaalweg 34,
hoopt op 29 augustus haar 86^e verjaardag te vieren.

Dhr. A. van der Sleen, De Etgaarde 2 te Oosterhesselen,
hoopt op 1 september zijn 83^e verjaardag te vieren.

Wij wensen al deze jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en
dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Laat ons de Heer aanbidden
en zingt uit alle macht!
De Heer komt in ons midden,
het Lam, voor ons geslacht;
van Hem is de victorie,*

6

DE FLESSENCONTAINER

Naast de kerk staat een container,
waar u de statiegeld flessen en blikjes in kunt doen.
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in
Coevorden.



***Dus: Hebt u lege statiegeld flessen en blikjes,
deponeer ze a.u.b. in de container, want de
voedselbank voorziet op dit moment voor een grote
behoefte.***

De Rommelmarktcommissie

De commissie is bij elkaar geweest om de rommelmarkt van afgelopen jaar te evalueren.

We kwamen tot de conclusie dat het een heel, mooie gezellige dag was.

Eigenlijk moet dit ieder jaar gebeuren, maar..... we hebben geen opslagruimte meer en dus ook geen spullen.

Vandaar dat de rommelmarkt dit jaar niet doorgaat.

Heeft iemand een goed idee hoe we deze markt op een ander jaar kunnen voortzetten, laat het ons weten.

De rommelmarktcommissie is dus niet opgedoekt, maar "slapend".

De leden van de rommelmarktcommissie zijn: Jurrie Giethoorn, Henry Wasse, Rody Smit en Anneke Vos.

Zelf heb ik besloten om er wel een punt achter te zetten. Na 40 jaar is het mooi geweest en de leeftijd begint me parten te spelen. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan!

Namens de rommelmarktcommissie,
Alie Bruinsma

Jubileum



Op 27 juli 2023 hopen dhr. R. Lunenburg en mevr. J. Lunenburg-van Putten, Verl. Hoogeveensevaart 145, hun 50- jarig huwelijk te gedenken.

Wij wensen u een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen op uw verdere levensweg.

*Schepper en Koning, U klinkt mijn zang.
U geldt mijn lof mijn leven lang,*

*ja, al mijn dagen hier op aard.
Ik zal zo lang ik leven mag
uw Naam bezingen dag aan dag,
uw liefde is aller lofzang waard.*

7

Kleurplaat:
Niets kan de kinderen van God scheiden van Gods liefde



8
Puzzel

God geeft jou het mooiste wat Hij heeft: Zijn eigen Zoon.
 De Here Jezus stierf in jouw plaats
 en Hij geeft jou al Zijn zegeneningen.

Welke woorden horen op de stippellijn? 2 Korinthiers 8:9

Want je kent de van onze Heere Jezus Christus,
 dat Hij omwille van jou is geworden, terwijl Hij was,
 opdat jij door Zijn armoede zou worden. (H/SV)

Zoek de woorden in de woordzoeker en ontdek wat Hij geeft.

geduld	vergeving	overwinning	troost
geluk	vreugde	aanvaarding	zegen
goedheid	vrede	eeuwigheid	leiding
genezing	vrijheid	nieuw hart	gaven
genade	hulp	toekomst	kracht
rust	rust	liefde	leven

Het kostte Jezus alles om jou zo rijk te zegenen.
 Heb je dat verdienst? Nee, het is:

.....

schrijf hier de letters die overblijven



www.bijbelidee.nl



Voor mij?
 Wat moet ik daar
 voor doen?

Niets! God geeft
 het aan jou!

g	k	t	g	e	l	u	k	g	l	a	z
e	r	r	a	a	d	g	l	e	e	a	e
d	a	o	e	r	w	i	j	e	n	i	n
u	c	o	e	e	u	j	e	e	a	d	v
l	h	s	n	s	f	z	d	i	a	n	
d	t	a	d	e	n	d	i	e	n	a	v
l	e	v	e	n	e	n	v	g	r	r	
v	e	r	g	e	v	i	n	g	a	n	d
v	r	e	d	e	G	d	h	o	o	p	i
h	r	u	t	o	e	k	o	m	s	t	n
u	u	g	o	e	d	h	e	i	d	o	g
l	s	d	n	i	e	u	w	h	a	r	t
p	t	e	e	u	w	i	g	h	e	i	d