

Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 39 - nummer 7
September 2023**

Vrijwilligersavond
16 september
17:00-19:30
De Rank

**U wordt van harte
uitgenodigd voor deze avond.**

Als dank voor uw inzet de afgelopen jaren organiseren we een gezellig samenzijn met o.a. eten, drinken en muziek.

De bijgevoegde opgavestrook graag invullen en bij de kerkenraad inleveren **voor 6 september**.
Mailen mag ook naar scriba@pkngeesbrug.nl

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

**De copy voor de uitgave van oktober inleveren voor:
donderdag 21 september voor 19:00 uur**

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092

ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastwacht
3 sep	B. Kregel	J. Lunenburg	E. Sanders	H. de Jonge
10 sep	C. Sanders	J. Lunenburg	J. Giethoorn	K. van Dalen
17 sep	J. Jonkman	J. Lunenburg	R Coufreur	J. Giethoorn
24 sep	F. Pol	J. Lunenburg	H. Wasse	J. Lunenburg
1 okt	G. Giethoorn	B. Kregel	E. Sanders	B. Bruinsma

Kerkschoonmaak

Periode week 35 - 40 J. Giethoorn
P. Giethoorn

Kerkenraad

Hallo gemeenteleden,

Dinsdagavond 4 juli hebben we weer vergaderd met elkaar en hiervan volgt nu een kort verslag.

Alie opende de vergadering met gebed. Daarna lazen we Lucas 12: 22-31 en wisselden van gedachten over deze Bijbeltekst.

Vervolgens heeft Wollie van der Scheer haar werkzaamheden van de afgelopen periode toegelicht en kwamen onder andere onderstaande punten aan de orde.

* Er zijn nog steeds gesprekken gaande tussen onze tussenpersoon en de gemeente

Coevorden omtrent de wijziging van het bestemmingsplan.

* Het glas van de ramen van de consistorie is vervangen.

* Het jaarlijkse onderhoud rondom de kerk heeft plaatsgevonden op maandagavond 12 juni.

Ieder die heeft meegeholpen, nogmaals hartelijk dank daarvoor.

* We hebben over de invulling van de vrijwilligersavond op 16 september gesproken en weer een leuk programma bedacht. Binnenkort zal de uitnodiging de deur uit gaan.

De volgende vergadering staat gepland op donderdagavond 7 september.

Nog een goede zomer(vakantie) gewenst,

Namens de kerkenraad,
Cindy Sanders.

Meditatie

Mattheüs 7 : 24

“Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots”.

Jezus heeft zijn bergrede uitgesproken en nu besluit Hij zijn preek met een korte gelijkenis: het verhaal van de twee bouwers.

De ene bouwt zijn huis op een rots.

De tweede bouwt zijn huis op het zand.

En wat er dan gebeurt wanneer de wind opsteekt en de storm begint te razen, dat laat zich gemakkelijk raden...

Bouwers, dat zijn wij, wij christenen.

Wij zeggen gretig ja en amen op de woorden van Jezus.

Prachtig nietwaar, die bergrede!

Wat een preek! Geweldig!

Jezus hoort al het applaus van de schare.

Maar wacht, bij voorbaat worden we gewaarschuwd.

Wie zijn woorden hoort, maar ze niet doet, lijkt op die man die zijn huis bouwde op het zand.

Op den duur houdt je levenshuis geen stand.

Dan kun je wel beweren dat je toch aandoenlijk naar die Jezus hebt geluisterd en dat je het evangelie altijd zo mooi vond, maar het zal je niet baten op de dag van het oordeel, het helpt je dan allemaal geen zier.

Want het gaat er niet alleen omdat we de woorden van Jezus hóren.

Het gaat erom dat we ze horen en dóen!

De bergrede doen.

Wat dat inhoud?

Ach, dat is te veel om op te noemen.

Het is: zout der aarde en licht der wereld zijn.

Het is: je vijanden liefhebben en je aalmoezen niet geven voor het oog van de mensen.

Het is: bidden in het verborgene, zonder omhaal van woorden.

Het is: niet bezorgd zijn, maar eerst het Koninkrijk van God zoeken

Maar wie op 't woord vertrouwen

dat uitging uit Gods mond,

die kunnen veilig bouwen,

hun huis heeft vaste grond.

Des Heren woord maakt vrij

van dienst aan vreemde machten;

In 't woord herkennen wij

Zijn plannen en gedachten.

Het rijk is ons nabij!

A.F. Troost

Kerkdiensten:

Aanvang diensten: 10.00 uur.

Zondag 3 sep Voorganger: Dhr. W. Kelder
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 105: 1-7

Zondag 10 sep Voorganger: Dhr. J. Schraal
Organist: Bert Bennink
Extra collecte: Liturgiecommissie
Psalmlezing: Psalm 119: 33-40

Zondag 17 sep Voorganger: Mevr. Wollie van der Scheer
Gemeentezondag Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 103: 8-12

Zondag 24 sep Voorganger: Dhr. J. Schraal
Vorbereiding Extra collecte: Diaconie
Heilig Avondmaal Psalmlezing: Psalm 145: 1-12

Zondag 1 okt Voorganger: Ds. P. Lindhout
Heilig Avondmaal Extra collecte: Avondmaalscollecte
Psalmlezing: Psalm 80: 9-20

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen en blikjes die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Collecten t/m 25-06-2023

Kerkcollecten	€ 275,92
Deurcollecten	€ 283,37
Kerkcollecten extra	€ 159,30
Onderhoud gebouwen	€ 17,40
Voedselbank	€ 16,40
Avondmaalscollecte	€ 54,10
	—————
Totaal	€ 806,49

Giften

1 x € 20,- (Collectemunten) via A. Bruinsma

Gemeente, heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven.

Penningmeester,

L. Bruinsma

GEMEENTENIEUWS

Dhr. Js. Strijker, Coevorderstraatweg 36, is opgenomen geweest in het ziekenhuis te Emmen. Inmiddels verblijft Jans in Weidesteyn te Hoogeveen. We hopen en bidden dat de revalidatie mag aanslaan en dat u spoedig weer naar huis mag terugkeren.

Dhr. J. van Eck, Meidoornlaan 26, is tijdelijk opgenomen in het zorghotel te Hoogeveen. We wensen u Gods nabijheid toe.

Ook willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan onze gemeenteleden die zijn opgenomen in een verpleeg- of verzorgingstehuis.

Vooraf in deze "Vakantietijd" wordt een bezoekje, kaartje of telefoontje extra op prijs gesteld.

* Mevrouw D. Kuiper-Wasse, Wolfsbos, afd. Lelie, Valkenlaan 5, 7905 AA, Hoogeveen,

* Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Selkersgoorn, Maandehof 24, 7751 CZ Dalen.

***Ga met GOD hij is je Helper.
En ook liefdevol nodenstelper.
Bid maar tot Hem Hij weet wel raad,
Zodat het weer goed met je gaat
Bij Hem kun je nood bespreken ,
Stap voor stap met Hem bekeken
Tranen stromend uit je ogen
Zal Hij liefdevol doen drogen***

***En je nieuwe krachten geven,
En gesterkt kunt verder leven.***

5

Verjaardagen:

Dhr. A. van der Sleen,

De Etgaarde 2 te Oosterhesselen, hoopt op 1 september zijn 83^e verjaardag te vieren.

Mevr. B. Kregel-Willemsen,

Wittemenweg 10, hoopt op 17 september haar 75^e verjaardag te vieren.

Wij wensen deze beide jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

***U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden.
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here wijd en zijt
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen.***

6

DE FLESSENCONTAINER

Naast de kerk staat een container, waar u de statiegeld flessen en blikjes in kunt doen. De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Coevorden.



Dus: Hebt u lege statiegeld flessen en blikjes, deponeer ze a.u.b. in de container, want de voedselbank voorziet op dit moment voor een grote behoefte.



Ik ben christen... en nu?

Wil je weten wat discipelschap betekent in het leven van alle dag?

Graag willen we deze cursus met jou delen. Nieuwsgierig? Op woensdag 6 september om 19.30 uur houden we een informatieavond.

Locatie: kantine van ICH,
Thijs Thalenstraat 2a, Hollandscheveld.

Graag ontmoeten we jou daar.

Fred Fieten, Klaas Koops, Ben de Jonge en Albert Smit

Open ogen, open hart.

God heeft mij de ogen geopend en ik zag de Heiland daar staan.

Ik ben met mijn schuld, al mijn zonden, berouwvol tot Jezus gegaan.

Toen zag God niet langer mijn zonden, maar 't reinigend bloed van het Lam, en mij werd de Hemel geopend door Hem, die mijn straf op Zich nam.

God heeft mij de ogen geopend, daar zag ik mijn Heiland weer staan, Hij riep mij om tot Hem te komen en ook in zijn wijngaard te gaan.

Hij heeft mij de oren geopend, zodat ik zijn stem kan verstaan, Hij spreekt mij van al wat Gods liefde voor zondaars op 't kruis heeft gedaan.

Hij heeft ook mijn hart toen geopend voor and'ren, ik heb het gehoord, dat ik moet getuigen van Jezus die nodigend komt met Zijn woord.

Hij vraagt eerst de last onzer zonden en dan onze zorgen en smart.

Als wij deze lasten Hem geven, komt vrede en rust in het hart.

Heer open de ogen en oren van wie U niet ziet, niet verstaat, eer 't vreeslijke woord zal weerklinken, 't is nu, 't is voor eeuwig te laat.

**Och houd toch mijn ogen en oren steeds open bij 't werk dat
Gij geeft en laat voor de mensen te zien zijn, dat Gij door Uw
Geest in mij leeft .**

(Ingezonden door R. Schonewille)

7

Kleurplaat:

Jezus houd van mij

Jesus Loves Me



8

Puzzel

JEZUS

Deze puzzel draait maar om één naam: JEZUS.

Streep ze allemaal, ruim 40, weg en de overgebleven letters vormen het eerste deel van een bekende tekst. Wel in de vertaling van 2021, dus misschien net iets anders dan dat je geleerd hebt op de zondagsschool.

J	W	J	A	S	U	Z	E	J	J	S	N	J	J	T
G	E	E	O	D	H	A	E	S	E	U	D	E	E	D
J	E	Z	U	S	E	Z	U	J	Z	Z	S	Z	Z	W
J	E	U	U	S	U	Z	E	J	U	E	U	U	U	R
E	J	S	E	S	E	Z	L	E	S	J	Z	S	S	D
Z	E	U	Z	J	U	S	U	Z	E	J	E	S	O	L
U	Z	Z	I	S	J	S	S	U	Z	E	J	U	E	F
S	U	E	D	E	E	U	A	S	T	J	H	Z	IJ	Z
U	S	J	Z	J	Z	Z	S	U	Z	E	J	E	S	J
Z	IJ	U	E	E	U	E	N	S	U	Z	E	J	U	E
E	S	Z	J	S	S	J	J	E	N	U	S	I	Z	Z
J	U	U	U	E	G	J	E	Z	U	S	U	E	E	U
S	Z	Z	Z	O	Z	O	Z	N	S	U	Z	E	J	S
H	E	E	E	E	F	U	U	T	G	J	E	Z	U	S
J	S	U	Z	E	J	E	S	U	Z	E	J	G	E	V
E	N	S	U	Z	E	J	E	Z	U	S	U	Z	E	J