

Uitnodiging voor het Pesachfeest



Pesachmaaltijd

***Donderdag 28 maart
In de Rank achter de Kerk***

***Van 18.00 - 20.00 uur
Collecte bij de uitgang***

***Aanmelden bij Tirza of Jantinus
Mail: jantinusjonkman2@gmail.com
Mobiel: 06-30535499***

Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 40 - nummer 2
Maart 2024**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws.
Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

**De copy voor de uitgave van april inleveren voor:
donderdag 22 maart voor 19:00 uur**

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092
ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastenwacht
3 mrt	J. Wasse	J. Jonkman	H. Wasse	B. Bruinsma
10 mrt	F. Pol	J. Jonkman	E. Sanders	H. Wasse
17 mrt	C. Sanders	J. Jonkman	J. Giethoorn	J. Wasse
24 mrt	R. Oelen	J. Jonkman	R. Coufreur	F. Pol
29 mrt			H. Wasse	H. de Jonge
31 mrt	J. Lunenburg	J. Jonkman	E. Sanders	K. van Dalen
7 apr	J. Jonkman	J. Wasse	J. Giethoorn	J. Giethoorn

Kerkschoonmaak

Periode week 7 - 12 G. Meijer
 J. Jonkman

Periode week 13 - 18 F. Schonewille



Dit is voor U
Heer
voor Uw glorie
voor Uw majesteit
voor Uw liefdevolle
aanwezigheid

Dit is voor U
Jezus
voor Uw wonder
voor Uw redding
voor Uw prachtige
nieuwe schepping

Dit is voor U
Zaligmaker
voor Uw bidden
voor Uw eer
voor Uw pleiten
elke dag weer.

- Leo Heuvelman -
christelijkegedichten.com



Meditatie



Geloof, hoop en liefde.

Soms draagt iemand een kettinkje met daaraan een kruisje, een ankertje en een hartje. Samen vormen ze een symbool dat staat voor geloof, hoop en liefde. Het zijn drie woorden die rechtstreeks uit de Bijbel komen. Daarin staat een bijzonder lied van liefde, als het belangrijkste. Zij geeft aan alles zin. Letterlijk staat in de Korinthebrief 'Voor ons blijven geloof, hoop en liefde over, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' Wat is hiervan de betekenis? Wat betekent deze symbolen voor onszelf?

Geloof, hoop en liefde hebben in elk geval te maken met hoe we mens kunnen wezen. Het zijn in principe de voorwaarden voor een menselijk leven, om het vol te houden. We leven in een wereld waarin zoveel gebeurt. Dingen die aandacht opeisen en een mening van ons vragen. Gebeurtenissen klein en groot. De ellende waar we elke dag mee geconfronteerd worden houden ons bezig. Ze roepen ons zorgen op. Gevoelens van onzekerheid. We dragen verdriet met ons mee. De symbolen van geloof, hoop en liefde wijzen de weg naar een ongekennde kracht en tegelijkertijd naar grote kwetsbaarheid.

Geloof is een ander woord voor vertrouwen. Vertrouwen in God is de basis. Hij geeft kracht in alle omstandigheden. Wij mensen staan er nooit alleen voor, immers Zijn Naam is 'Ik ben en Ik zal er zijn'. Vertrouwen maakt tegelijk ook kwetsbaar, want er gebeuren onvoorstelbare dingen. We bemerken dagelijks de wisselwerking tussen het geloofsvertrouwen en de moeiten van het dagelijkse leven. Vertrouwen afgewisseld door vragen of diepe twijfel.

Daarom zijn we naast geloof ook hoop nodig. Hoop is iets dat ons verstand te boven gaat, omdat we niet weten wat een nieuwe dag

ons brengt. Of hoe het leven zal gaan. Hoe de dingen in de wereld

3

zich verder zullen ontwikkelen. Dan doet hoop ons verankeren in een werkelijkheid die (nog) niet tastbaar is. Met geloof vasthouden aan de hoop dat God alle dingen doet meewerken ten goede aan hen die Hem liefhebben. De hoop doet ons met verlangen uitstrekken naar de belofte dat het goed komt!

Want en omdat deze hoop verankerd is in de liefde van God, die Hij ons doet kennen in Zijn Zoon, Jezus onze Heer. De liefde van Jezus geeft kracht voor heel ons leven. Hoe de omstandigheden ook zijn. Zijn liefde doet zelfs de schaduw van de dood verdwijnen. Krachtig en kwetsbaar tegelijk. Zo hebben we Jezus leren kennen door de Bijbel heen. Ja, we mogen elke dag leven met Hem die ons liefheeft. Jezus laat zien wat het betekent om mens te zijn, maar ook dat we door Hem veilig en geborgen zijn. Ondanks zorgen, pijn en verdriet. Ondanks schuld en schaamte. Zijn liefde heeft het laatste woord.

Geloof, hoop en liefde betekent dat we ondanks de kwetsbaarheid van het leven, blijven vertrouwen dat de kracht van de liefde van God en Jezus de sterkste is. Maar vraagt van ons moed en overgave! Als we lezen wat God met ons voorheeft en hoe Hij ons ziet, dan wil ik op Hem blijven vertrouwen. Zoals een bekend lied zegt:

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet, Hij is mij steeds nabij!*

Een hartelijke groet, Wollie van der Scheer – van der Hoek

4

Bedankt.

Wij willen graag iedereen heel hartelijk bedanken die ons 65 jarig huwelijksjubileum tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt
Heel hartelijk bedankt.

Jan en Grietje Schonewille

*'t Is vaak niet te verklaren
Hoe God de dingen doet
Totdat je toch uiteindelijk
Zijn Vaderarm ontmoet
Hij troost je en bemoedigt
Als alles duister lijkt
Weet wat ons ook ontmoedigt
Zijn liefde nimmer wijkt*

*Hij gaat soms wondere wegen
Dan vragen wij ons af
Of Hij ons wel helpt dragen
Het kruis dat hij ons gaf
Maar plots zien wij Zijn armen
Vast om ons heen gelegd
Bemerken wij zijn liefde
Gelijk Hij heeft voorzegd*

*'t Is vaak niet te begrijpen
Hoe God ons leven leidt
Maar hij weet alle dingen
kent onze levensstrijd
Hij laat ons nooit verzinken
Hoe hoog de zee ook gaat
En blijft ons wat ook kome*

De steun en toeverlaat

Kerkdiensten:

Aanvang diensten: 10.00 uur (behalve Goede Vrijdag 19.00 uur)

Zondag 3 mrt Voorganger: Ds. P. Lindhout
Heilig Avondmaal Extra collecte: Avondmaalscollecte
 3e zondag Psalmlezing: Psalm 19: 8-15
 40 dagentijd Organist: Bert Bennink

Zondag 10 mrt Voorganger: Mevr. van der Scheer-van der Hoek
Kerk - schooldienst Extra collecte: Kerk extra

Zondag 17 mrt Voorganger: Ds. G. Brandorff
Biddagdienst Extra collecte: Biddagcollecte
 5e zondag Psalmlezing: Psalm 51
 40 dagentijd

Zondag 24 mrt Voorganger: Dhr. J. Schraal
Palmzondag Extra collecte: Kerk extra
 6e zondag Psalmlezing: Psalm 118: 1-2. 19-29
 40 dagentijd Organist: Bert Bennink

Pesach in de Rank aanvang 18.00 uur

Vrijdag 29 mrt Voorganger: Ds. G. Brandorff
Goede Vrijdag Extra collecte: Liturgiecommissie
 Aanvang 19.00 uur

Zondag 31 mrt Voorganger: Dhr. W. Kelder
1e Paasdag Extra collecte: Paascollecte
 Psalmlezing: Psalm 33: 6-9

Zondag 7 apr Voorganger: Mevr. van der Scheer-van der Hoek
 Extra collecte: Kerk extra
 Psalmlezing: Psalm 118: 15-24

De opbrengst van de zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden.

DE FLESSENCONTAINER

Naast de kerk staat een container,
 waar u de statiegeld flessen en blikjes in kunt doen.
 De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Coevorden.

Dus: Hebt u lege statiegeld flessen en blikjes, deponeer ze a.u.b. in de container, want de voedselbank voorziet op dit moment voor een grote behoefte.

Agenda ledenvergadering d.d. 20-3-2024 om 20:00. Protestantse evangelisatievereniging Geesbrug e.o.

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken / mededelingen
4. Notulen ledenvergadering 2023
5. Jaarverslag 2023
6. Kascontrole
7. Pauze
8. Bespreking financieel jaarverslag 2023 / begroting 2024
9. Diensten eeuwigheidszondag en oudjaarsavond
10. Onderhoud
11. Rondvraag
12. Sluiting

Vanaf 19:30 staat de koffie klaar en kunt u de notulen van 2023 doornemen en inzage krijgen in het financieel jaarverslag.

We hopen u allen te zien op 20 maart.

De kerkenraad

Verjaardagen:

Dhr. W. Tichelaar, Eikenlaan 2, hoopt op 8 maart zijn 81^e verjaardag te vieren.

Dhr J. Schonewille, Berkenlaan 3, hoopt op 10 maart zijn 91^e verjaardag te vieren.

Dhr. R. Lunenburg, Verl. Hoogeveensevaart 145, hoopt op 18 maart zijn 81^e verjaardag te vieren.

Dhr. J.H.J. Gijmink, Coevorderstraatweg 25a, hoopt op 26 maart zijn 79^e verjaardag te vieren.

Mevr. W.J. Gijmink-Stokreef, Coevorderstraatweg 25a, hoopt op 2 april haar 76^e verjaardag te vieren.

We wensen alle jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar.

*Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht mijn bij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor*

GEMEENTENIEUWS

Gelukkig zijn er op het moment van schrijven bij mij geen ziekenhuisopnames bekend.

Wel willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan onze gemeenteleden die zijn opgenomen in een verzorgingstehuis.

Een bezoekje, kaartje of telefoontje wordt zeer op prijs gesteld.

* Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Selkersgoorn,
Maandehof 24, 7751 CZ Dalen.

*Dhr. J. van Eck, Beatrix (afd. Korenbloem)
Riegshoogtendijk 59, 7913 TZ Hollandscheveld

*Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.*

Verhuisd.

Na 34 jaar gaan wij Geesbrug verlaten en gaan wij weer naar ons oude plekje, waar we in 1964 zijn begonnen. Naar Noordscheschut.

We hebben hier een goede tijd gehad met onze kinderen, die hier allebei zijn getrouwd. En onze 4 kleinkinderen zijn hier gedoopt.

Veel om dankbaar voor te zijn.
Iedereen bedankt voor de fijne contacten die we hier hebben.
We wensen jullie als gemeente allemaal alle goeds en Gods zegen.

Hartelijke groet Henk en Ge Giethoorn.

Ons nieuwe adres:
Jan Naardingweg 5/105
7914 PM Noordscheschut

Op weg naar Pasen

Het jaarthema is: Ga mee!

Iedereen kon een 40 dagen bijbels dagboekje meenemen, om iedere dag een stukje uit de bijbel te lezen met een korte overdenking.

Tijdens de diensten tot en met pasen staat er steeds een zelfgemaakt liturgisch bloemstuk voor in de kerk.

Na iedere kerkdienst tijdens de veertigdagentijd drinken we samen koffie met iets lekkers erbij. De een zorgt voor de koffie en afwas en de ander zorgt voor het lekkers.

Op witte donderdag vieren we Pesach.
Pesach is een van de belangrijkste feesten in het jodendom. Met Pesach wordt het einde van de Joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte en daarmee de bevrijding van het Joodse volk van de slavernij.
Wij gedenken onze bevrijding door wat Jezus voor ons deed.
De joden slachten tijdens het feest een lam. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven, en op de derde dag uit de dood opgestaan.
Dit vieren we met een liturgische maaltijd, met uitleg bij elke stap.
En sluiten het af met een warme maaltijd verzorgd door gemeenteleden.

Zondag 31 maart is het Paasfeest dan gaat dhr. W. Kelder in de dienst voor en dan vieren we samen de opstanding van Jezus.

Ga jij ook mee?

KLEURPLAAT



Goede vrijdag



Palmzondag



Paasaterdag



Witte donderdag

PUZZEL



Pasen woordzoeker

beker - dood - dorst - engelen - geloven - genade - hof - kus - pasen
rabbi - spot - steen - straf - tuinman - vrede - weg - wonder - wijn

Zoek de woorden in de woordzoeker. Klaar? Welke letters blijven over? Schrijf deze letters op de stippellijn en je leest wat God jou geeft als je gelooft in de Here Jezus. (Joh.3:16)

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar heeft.

r	e	r	e	d	n	o	w	e	s	u	e
a	t	o	p	s	w	g	i	t	n	d	e
b	e	k	e	r	e	t	r	e	a	d	n
b	g	h	l	l	n	a	s	n	e	j	e
i	o	k	o	e	f	a	e	r	i	v	d
f	u	v	e	e	p	g	v	w	o	n	o
s	e	t	n	e	l	e	g	n	e	d	o
n	s	n	a	m	n	i	u	t	!	g	d

