



Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



Jaargang 38 - nummer 6
Juli-augustus 2022

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws.
Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

De copy voor de uitgave van september kunt u inleveren voor:

Vrijdag 26 augustus voor 19:00 uur

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma

Postbank: NL98 INGB 0000885030
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Gesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastenwacht
3 juli	F. Pol	H. Giethoorn	J. Giethoorn	J. Lunenburg
10 juli	B. Kregel	H. Giethoorn	R. Coufreur	K. van Dalen
17 juli	C. Sanders	H. Giethoorn	H. Wasse	J. Giethoorn
24 juli	G. Giethoorn	H. Giethoorn	R. Jonkman	B. Bruinsma
31 juli		H. de Jonge	E. Sanders	H. Wasse
7 aug	P. Giethoorn	H. de Jonge	J. Giethoorn	J. Wasse
14 aug	A. Bruinsma	H. de Jonge	R. Coufreur	F. Pol
21 aug	I. van Dalen	H. de Jonge	H. Wasse	H. De Jonge 10u J. Lunenburg 15u
28 aug	J. Wasse	H. de Jonge	R. Jonkman	K. Van Dalen
4 sep	R. Oelen		E. Sanders	J. Giethoorn

Kerkschoonmaak

Periode week 25-29 Tirza en Robin Jonkman

Periode week 30-34 Bep Kregel
Femmy Pol

Periode week 35-40 Jurrie en Petra Giethoorn

De copy voor de uitgave van september kunt u inleveren voor:

Vrijdag 26 augustus voor 19:00 uur

PUZZEL

OP TREKTOCHT

Er zitten twintig voorwerpen in deze rugzak.
Zoek ze horizontaal, verticaal en diagonaal.

TENT
LUCIFERS
KOUSEN
TRUI
VELDFLES
KOMPAS
LAMP
TOUW
BROEK
ZAKMES
ZEIL
PYJAMA
KAART
SLIPJE

BLIK
MUTS
VERREKIJKER
APPEL
TANDPASTA
SUIKER



Meditatie

Matteüs 7: 13 – 23

De enge poort..

De discipelen moeten niet denken dat het gemakkelijk is om Jezus te volgen. Integendeel zelfs: het is heel moeilijk.

De weg, die Jezus wijst is een smalle weg en op die smalle weg kom je door een klein poortje. Veel mensen willen dat niet en kiezen een ander weg: veel ruimer en veel breder.

In Bethlehem staat een kerk, die de geboortekerk wordt genoemd.

In die kerk is een donker gewelf, waar naar men zegt, de plaats is waar Jezus werd geboren. Als je die kerk binnen wilt gaan, moet je diep bukken. Eén van die oorspronkelijke ingangen is bijna helemaal dicht gemetseld uit veiligheidsoverwegingen. Eeuwen geleden al. Alleen als je diep buigt en bukt kun je door een smalle ingang de kerk binnengaan.

Zo wordt deze kerk met zijn smalle ingang vergeleken met de weg die wij moeten gaan om Jezus te volgen op de weg naar het eeuwige leven.

“Eng is de poort en smal de weg”, zegt Jezus en denk maar niet dat het allemaal zo makkelijk is om mij te volgen.

De andere weg is veel breder en heeft een hoge, grote poort. Daar hoeft je niet te bukken om binnen te gaan. Nee, deze weg is makkelijk begaanbaar, daar kun je doen en laten wat je wilt... maar gemeente, als wij op de brede weg willen wandelen, dan lopen wij op de verkeerde weg.

Want Jezus zegt zelf dat deze weg leidt tot het verderf. Dan lopen wij onze ondergang voor eeuwig tegemoet.

Jezus zegt ook dat er velen op de brede weg wandelen, want die smalle weg met zijn enge poort, die ten leven leidt, is zo moeilijk te gaan en er zijn maar weinigen die hem vinden.

Jezus Christus wil ons ook, nu in onze tijd, waarschuwen dat het niet zo gemakkelijk is om de smalle weg te volgen en om vast te houden aan Zijn beloften in deze donkere wereld.

Er zijn zoveel aardse dingen die ons van Jezus afhouden. Er zijn zoveel dingen die wij doen, die wij niet kunnen verantwoorden.

Met andere woorden: het valt echt niet mee om op die smalle weg te gaan en te blijven.

Wij menen vaak dat we het zelf wel kunnen, dat we Jezus niet nodig zijn en zonder Hem kunnen leven, in alle opzichten.

We lijken vaak op Saulus van Tarsus, die de eerste gemeente vervolgde, omdat hij meende het goed te doen.

Wij kunnen pas werkelijk iets van Jezus' boodschap begrijpen als we maar diep willen buigen en Hem aannemen als onze enige Redder en Verlosser...

Zeggen dat je van God houdt is makkelijk genoeg, maar Hem werkelijk liefhebben met heel je hart, dat is iets heel anders.

Laten we de waarschuwing van Jezus niet in de wind slaan en denken dat het allemaal wel mee zal vallen.

Maar we mogen ook weten dat God zijn enige Zoon gegeven heeft omdat Hij wil dat wij niet verloren zullen gaan, maar eeuwig leven.

Het is moeilijk, dat ben ik met u eens, maar Jezus Christus wil ons helpen om de smalle weg met zijn enge poort te vinden en te volgen.

Laten we Hem daarom biddend vragen: Heer wilt U ons helpen om de goede weg te volgen die leidt naar het Eeuwige Leven. Wilt U onze wegwijzer zijn?



Gemeentenieuws

Bij het schrijven van deze kerkbode zijn mij geen ziekenhuisopnames bekend. Wel willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat is opgenomen in een verpleeg/verzorgingstehuis. Een kaartje of telefoontje kan heel veel betekenen.

Olden Kinholt

* Mevrouw J. Otten-Anninga, kamer k 120,
Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen

Als ik maar weet, dat hier mijn weg,
door U Heer, wordt bereid.
En dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.
Nader tot U, nader tot U,
nader mijn Heiland tot U.
Als ik maar weet dat alles hier,
mij nader brengt tot U.

Verjaardagen

Dhr. J. Hekhuis, Verl. Hoogeveensevaar 95, hoopt op 23 augustus zijn 85e verjaardag te vieren.

Mevr. G. Schonewille-Mulderij, Kanaalweg 34, hoopt op 29 augustus haar 85e verjaardag te vieren.

Dhr. A. van der Sleen, De Etgaarde 2 te Oosterhesselen, hoopt op 1 september zijn 82e verjaardag te vieren.

Wij wensen deze drie jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Heer wees mijn Gids, op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn Gids.
blijf dicht bij mij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor

Kerkdiensten:

Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 3 juli	Voorganger: Dhr. J. Schraal Extra collecte: Bond van Evangelisaties Psalmlezing: Psalm 66: 1-12
Zondag 10 juli	Voorganger: Mevr. W. v. d. Scheer- v. d. Hoek Extra collecte: Onderhoud orgel Psalmlezing: Psalm 25: 1-10
Zondag 17 juli	Voorganger: Dhr K. de Lange Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 15
Zondag 24 juli	Voorganger: Dhr. W. Kelder Organist: Bert Bennink Extra collecte: Liturgiecommissie Psalmlezing: Psalm 138
Zondag 31 juli	Voorganger: Dhr. J. Schraal
Vorbereiding	Extra collecte: Diaconie
Heilig Avondmaal	Psalmlezing: Psalm 49: 1-13

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Datums om te noteren:

- **16 juli trouwdienst Robin Coufreur en Tirza Jonkman in Hervormde Kerk te Hollandscheveld om 14.00 uur**

Kerkdiensten:

Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 7 augustus	Voorganger: Ds. J. Teding van Berkhout
Heilig Avondmaal	Extra collecte: Avondmaalscollecte Psalmlezing: Psalm 33: 12-22
Zondag 14 augustus	Voorganger: Dhr. R. Schonewille Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 82
Zondag 21 augustus	Voorganger: Dhr. J. Schraal Extra collecte: Onderhoud gebouwen Psalmlezing: Psalm 112
15.00 uur	Voorganger: Ds. Hoogeveen en W.van der Scheer. Doopdienst van Ella Sanders, dochter van Erwin en Cindy. M.m.v.: Han Kemink op piano.
Zondag 28 augustus	Voorganger: Mevr. v. d. Scheer - v. d. Hoek Extra collecte: Psalmlezing: Psalm 113
Zondag 4 september	Voorganger: Dhr. W. Kelder Extra collecte: Psalmlezing: Psalm 1

Datums om te noteren:

- **7 augustus viering van het Heilig Avondmaal**
- **21 augustus om 15.00 uur doopdienst Ella Sanders**
- **27 augustus Rommelmarkt bij de kerk**

- **18 september bevestigingsdienst van Jannie Lunenburg en Jurrie en Petra Giethoorn als diakenen**

Van de Kerkenraad

Dinsdagavond 31 mei hebben we als kerkenraad weer vergaderd. Alie opent de vergadering met de mededeling dat zij het voorzitterschap van Jantinus heeft overgenomen. Voor welke termijn is nog onduidelijk. De Bijbeltekst waarmee we de vergadering begonnen was Romeinen 10: 9-17. Nadat we onze gedachten gewisseld hebben over deze tekst, hebben we de lopende zaken met Wollie van der Scheer besproken. Onderstaande zaken zijn gedurende de vergadering aan bod gekomen:

* De kerkschooldienst welke in het voorjaar niet door kon gaan staat nu gepland op zondag 9 oktober.

* De bond van Evangelisaties heeft op 12 mei hun jaarlijkse vergadering gehad, ditmaal in Klazienaveen-Noord.

* De stemmen voor de verkiezing van Diaken zijn geteld. Momenteel zijn we in gesprek met de gemeenteleden die de meeste stemmen gekregen hebben. Zodra we meer weten zullen we dit naar jullie communiceren.

* De renovatie van de Rank is op enkele details na afgerond. Op zondag 12 juni hopen we weer voor de eerste keer gebruik te maken van deze ruimte. Binnenkort zullen we samen met de liturgiecommissie vergaderen over de 'officiële' heropening van de Rank. Deze staat vooralsnog gepland op 10 en 11 september. 11 september houden we ook start winterwerk. Bij deze willen we alvast iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de renovatie.

* Erwin Sanders neemt het beheer van onze website over van Robert-Jan Kregel. Input voor de website kan nu dus doorgegeven worden aan Erwin.

* De eerste stap voor de verkoop van de pastorie is gezet. We zullen eerst een aanvraag bij de gemeente Coevorden neerleggen voor het wijzigen van het bestemmingsplan.

De laatste vergadering voor de zomervakantie staat gepland op dinsdagavond 5 juli. Mocht u agendapunten hebben, geef dit dan door aan één van de kerkenraadsleden.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Cindy Sanders

Saamhorigheid

***Als wij samen onze Heiland volgen
samen naast elkaar gaan staan
steeds weer naar de ander omzien
kunnen wij de toekomst aan
als wij samen blijven bidden, strijden
samen vragen om Zijn kracht
als wij onverdeeld de harten heffen
zal het zijn zoals verwacht.
Als wij samen onze Heer aanroepen
samen voor Zijn aangezicht
komen en Hem roemen, eren
zal Hij komen met Zijn licht
als wij samen blijven bidden, danken
samen toch eenparig zijn
als wij samen ook Zijn weg vervolgen
wint Gods liefde weer terrein.
Als wij samen elkaars lasten dragen
samen delen het geloof
onze schouders er eens onder zetten
overbruggen we de kloof
als wij samen blijven bidden, werken
samen gaan tot aan Zijn troon
eensgezind om Gods nabijheid vragen
winnen wij van spot en hoon.***

Alie Holman

Rommelmarkt!

27 augustus 2022



Onder andere: Het rad van avondtuur, enveloppenspel, sjoelen en darten. Voor de inwendige mens: Koffie en cake, snert, pannenkoeken en hamburgers.

Op het plein naast de kerk

Aanvang 9.30 uur

Kerkenraadsverkiezing

Heel blij en dankbaar kunnen wij u meedelen dat de kerkenraad weer compleet is. Jannie Lunenburg is bereid om het ambt van diaken op zich te nemen. Jurrie en Petra Giethoorn hebben zich beschikbaar gesteld om samen de functie van diaken te vervullen.

De bevestigingsdienst zal na de vakantie plaatsvinden.

Geroepen tot een ambt

*Geroepen tot een ambt
de Heere riep je bij je naam,
je mag er op vertrouwen
dat Hij met je mee zal gaan.*

*Ga met God en Hij zal met
je gaan in je leven,
Hij gaat voorop en jij
mag Zijn volgeling wezen.*

*Als gemeente zullen we
biddend om je heen staan,
Hij die je riep tot dit mooie
ambt zal altijd met je gaan.*

De doopdienst is verplaatst en is nu op 21 augustus in een middagdienst in onze Dorpskerk.
Aanvang 15.00 uur. Voorganger ds. H. Hoogeveen en mevr. W. Van der Scheer. M.m.v. Han Kemink op piano.



De gemeente wordt uitgenodigd voor trouwdienst van:

Robin & Tirza

"Wie op Hem vertrouwen, omringt Hij met liefde"
Psalm 32:10



14:00

KERKELIJKE CEREMONIE

Hervormde kerk, Hollandscheveld



Afgelopen tijd hebben we veel tijd in het opknappen van de Rank gestoken. Nieuwe aluminium kozijnen met thermopane ramen. Het podium is eruit gehaald en een gedeelte van de vloer vervangen. Helemaal weer geschilderd en een nieuw tapijt erin. Nu tijd voor een feestje. U ontvangt nog meer informatie over het hoe en wat en de tijd.

Zet de datum vast in uw agenda!