

UITNODIGING

Heropening de Rank

De Rank bij de kerk is helemaal opgeknapt en weer klaar voor gebruik. Ook nieuwsgierig naar het resultaat? Wees welkom!

10

SEPTEMBER



14:00 - 16:00

OPENING DOOR ONZE VOORZITTER MET CHAMPAGNE ·
SPRINGKUSSEN · KLEINE ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD ·
LUISTER NAAR OF ZING MEE MET BEKENDE LIEDEREN ·
HAPJE, DRANKJE EN BROODJE HAMBURGER

Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 38 - nummer 6
Juli-augustus 2022**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

De copy voor de uitgave van oktober kunt u inleveren voor:

Vrijdag 23 september voor 19:00 uur

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma

Postbank: NL98 INGB 0000885030
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092

ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastenwacht
4 sep.	R. Oelen	K. van Dalen	E. Sanders	J. Giethoorn
11 sep.	F. Pol	K. van Dalen	J. Giethoorn	J. Lunenburg
18 sep.	J. Jonkman	K. van Dalen	R. Coufreur	B. Bruinsma
25 sep.	J. Lunenburg	K. van Dalen	H. Wasse	H. Wasse
2 okt.	B. Kregel	B. Kregel	R. Jonkman	J. Wasse

Kerkschoonmaak

Periode week 30-34 Bep Kregel
Femmy Pol

Periode week 35-40 Jurrie en Petra Giethoorn

Uitnodiging.

Zondag 9 oktober komt de Country and Trailband

in dorps huis de Tiphof in Geesbrug.

Het optreden begint om 14.30

zaal open 14.00 uur.

Toegang GRATIS.

Aan het eind van het optreden kunt u een vrijwillige bijdrage doen.

Hierbij van harte uitgenodigd.

15

*Jullie vroegen de Here om een zegen,
die hebben jullie dan ook gekregen,
Hij zal altijd met jullie meegaan,
daar kunnen jullie van op aan.
We wensen jullie een gezegend huwelijksleven,
dat veel vreugde en blijdschap mag geven.*

Van de Kerkenraad

Collecten t/m 30-07-2022

Kerkcollecte € 324,55

Deurcollecte € 254,46

Kerkcollecte extra € 105,90

Zendingscollecte € 33,00

Bond van Evangelisaties € 24,00

Liturgiecommissie € 20,20

Onderhoud orgel € 22,00

Diaconie collecte € 72,10

Zendingsbus € 256,00

Totaal € 1112,21

Giften

1 x € 10,00 (Kerk) via R. Schonewille

1 x € 20,00 (Kerk) via J. Jonkman

Gemeente, heel hartelijk dank voor al uw gaven!

Penningmeester,
L. Bruinsma

Meditatie

Wij lezen vandaag een gedeelte uit handelingen 3 de verzen 1 t/m 10. De genezing van een verlamde, lees die verzen eens en dan lees jij wat er gebeurt met de verlamde man. Ook al is zo, lezen wij in elk geval, Jezus het lam geweest, dat eens en voorgoed is geslacht. Door de wereld om ons heen: “Weg met die Jezus” werd er toch geroepen. Toch heeft de tempel niet zomaar alles voor de apostelen afgedaan. Op het uur van gebed gaan ze naar de tempel, in ieder geval Petrus en Johannes. Onderweg ontmoeten ze een verlamde man. Elke dag zit die man er op dezelfde plaats, wordt de verlamde daar elke dag naar toegebracht door vrienden of familie en hij zat daar te bedelen om wat te kunnen eten en te zorgen voor zijn levensbehoefte. Een echte bedelaar, lopen kon hij niet, hij was lam geboren en dat was in die tijd nog erger dan in deze tijd. Er zijn nu overal voorzieningen voor, maar toen werd je bedelaar, iets anders was er niet.

Hij weet niet beter. nou ja hij wist niet beter. Zijn vrienden konden lopen, wat hij niet kon. Zij konden hardlopen, rennen, voetballen, ja ga zo maar door, dat was voor hem niet weggelegd. Zijn vrienden konden een studie doen om te gaan werken, om voor hun zelf te zorgen maar hij moest bedelen, zijn benen wilden niet wat hij zo graag wilde, met zijn vrienden meedoen. De één werd timmerman, de andere werd bakker of koopman. Zo kon een ieder doen wat hij wilde maar wat kon hij? Niets ja bedelen, daarom brachten ze hem elke dag naar de poort, de schone poort genaamd, om daar te bedelen. Hij had daar een mooi plekje, daar kwamen veel mensen langs. Elke dag weer opnieuw, honderden mensen die gingen naar de tempel om te bidden tot hun Heer. Gemeente bidden wij ook elke dag voor ons zelf of ook voor de zieken om ons heen, dichtbij en ver weg, over gans dit wereldrond? We hebben zoveel te bidden, te vragen: God help ons om te bidden voor onze naasten en voor onze vijanden. Ja gemeente,

wij moeten voor de gehele wereld bidden. Wij hoeven niet te vragen om een aalmoes:”alstublieft geef mij wat te eten of wat geld om het een en ander te kunnen kopen”. Vandaag blijven twee mannen staan bij hem, een van hen kijkt hem scherp aan en zegt tegen de bedelaar: “ zilver of goud bezit ik niet”. Ja dat is dan jammer. Wat heb ik daar dan aan, wat doe jij dan hier, help mij toch? Maar wacht, wat is dat? Wat zegt die man nu? “maar wat ik heb dat geef ik je, in de naam van Jezus de Nazarener, sta op en wandel.” En voordat de man beseft wat er gebeurt, staat hij op recht op zijn voeten, hij staat! En hij gaat, springen van vreugde gaat hij met Petrus en Johannes mee de tempel in om God te loven en te danken. Halleluja, God is goed. Hij kan weer lopen. Dank u Jezus, dank u! Gemeente danken wij God ook voor elke dag die wij krijgen en al het andere wat ons geschonken wordt, elke dag weer opnieuw.

Ach zilver of goud heeft de kerk niet nodig maar wel het geloof, ons geloof, om het tegen de mensen te vertellen die aan de kant staan, om tegen hen allen te zeggen: “jouw en uw leven heeft toekomst in Jezus Naam”. Sta op en wandel, ga met alles naar die Jezus toe en bid tot de Heer: “Laat uw kerk Heer niet een rijke kerk zijn die bezwijkt onder alle pracht en praal, maar laat het een kerk zijn die het geloof uitstraalt.” Heer geef ons dat geloof om elkaar op weg te helpen naar U toe, naar de eeuwige Helper van Hemel en aarde. Vraag: “Heer help ons omdat wij bij u mogen komen”.

Halleluja.

Amen.

R. Schonewille

Gemeentenieuws

Mevr. J. Schonewille-Stuifzand, Schutsplein 54 te Hoogeveen is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege corona. Gelukkig mocht zij weer huiswaarts keren, maar ze is nog heel erg moe. Na een ongelukkige val is zij nog steeds aan huis gebonden. We bidden haar een spoedig herstel toe.

Ons bereikte het droevige bericht dat dhr. B. Zwaan, Berkenlaan 4, is overleden. Bertus heeft veel betekend voor het dorp Geesbrug. Wij wensen zijn vrouw Gods nabijheid toe in dit grote verdriet.

Ook willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat is opgenomen in een verpleeg/verzorgingstehuis. Een kaartje of telefoontje kan in deze vakantietijd heel veel betekenen.

Olden Kinholt

* Mevrouw J. Otten-Anninga, kamer k 120,
Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen,

*Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.*

Huwelijk

Robin Coufeur en Tirza Jonkman hebben elkaar trouw beloofd op zaterdag 16 juli 2022. De kerkelijke ceremonie heeft plaatsgevonden in de Hervormde kerk te Hollandscheveld. Wij wensen Robin en Tirza Gods zegen op hun levensweg.

***De 16 e juli zal de geschiedenis ingaan,
dat Robin en Tirza samen voor God mochten staan,***

***hier gaven ze het jawoord aan elkaar,
en nu mogen ze verder gaan als echtbaar.***

Kerkdiensten:

Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 4 september Voorganger: Dhr. W. Kelder
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 1

Zondag 11 september Voorganger: Mevr. W. van der Scheer-van der Hoek
Startdienst Extra collecte: Liturgiecommissie
Psalmlezing: Psalm 51

Zondag 18 september Voorganger: Ds. E. Rozeboom
Bevestigingsdienst Extra collecte: Kerk extra
Organist: B. Bennink
Psalmlezing: Psalm 138

Zondag 25 september Voorganger: Ds. Knecht
Extra collecte: Diaconie
Psalmlezing: Psalm 146

Zondag 2 oktober Voorganger: Ds. Geerts
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 37: 1-11

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Datums om te noteren:

- **10 september opening Rank 14.00 uur**
- **11 september Startdienst**
- **18 september Bevestigingsdienst**

Van de Kerkenraad

Hallo gemeenteleden,

Dinsdagavond 5 juli hebben we als kerkenraad weer vergaderd. De vergadering werd door Alie geopend met gebed en het lezen van Marcus 9: 14-29. Daarna hebben we de belangrijkste agendapunten met Wollie van der Scheer besproken en heeft zij haar werkzaamheden van de afgelopen periode toegelicht. Vervolgens kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:

Voor het wijzigen van het bestemmingsplan van de pastorie van maatschappelijk naar particulier wonen hebben we de hulp ingeschakeld van dhr. de Waardt. We hebben deze avond kennis gemaakt en hem de opdracht gegeven om ons te helpen bij de aanvraag die gedaan moet worden bij de gemeente.

De afscheids- en bevestigingsdienst diakenen staat gepland op zondag 18 september.

Het programma voor de heropening van de Rank is besproken. Elders in dit nummer kunt u hier meer over lezen.

In de consistorie staan nog twee 'oude' Paas-kaarsen die we niet willen bewaren. Mocht u belangstelling hebben bij een kaars dan kunt u zich melden bij Alie Bruinsma voor zondag 2 oktober.

Er zal dit jaar helaas geen vakantiebijbeldag gehouden worden vanwege gebrek aan mankracht om deze dag te organiseren.

Tijdens de laatste ledenvergadering is de frequentie van het onderhoud van het orgel ter sprake gekomen. De kerkenraad heeft besloten om hierin niets te veranderen.

De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdagavond 6 september.

Mocht u vragen/agendapunten hebben dan horen wij dat graag.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Cindy Sanders

12

Bevestigingsdienst

Heel blij en dankbaar kunnen wij u meedelen dat de kerkenraad weer compleet is. Jannie Lunenburg is bereid om het ambt van diaken op zich te nemen. Jurrie en Petra Giethoorn hebben zich beschikbaar gesteld om samen de functie van diaken te vervullen.

De bevestigingsdienst is in de ochtenddienst van 18 september aanvang 10.00 uur. Voorganger is Ds. Els Rozeboom.



We wensen hen Gods zegen en kracht in hun werk. Samen met de rest van de kerkenraad, als één team.

Connected Church

Als gezamenlijke diaconie zetten we ons in voor schoon drinkwater in Oeganda samen met Tearfund onder de noemer Connected Church.

Op 17 juni organiseerden wij een fietstocht langs de deelnemende kerken. De deelnemers keken terug op een geslaagde tocht, waarbij men toch weer verrast werd hoe de gebouwen eruit zien en wat de deelnemende kerken te bieden hadden.

Er waren deze avond 60 deelnemers en de netto opbrengst was € 385 (inclusief giften).

Als volgende activiteit om de onderlinge verbondenheid te verbeteren ligt het in de bedoeling een PUB quiz te organiseren met teams uit de deelnemende kerken.

De opbrengst is dan weer voor "Connected Church"

Wij willen graag weten of hiervoor belangstelling is.

We denken aan teams van 4 tot 6 personen en een bijdrage van bv. € 10 pp (inclusief 3 consumpties)

Spreek de leden van uw diaconie eens aan als u wel interesse hebt.

De gezamenlijke Diaconieën

Start Worship School

Beste muzikanten,

Na jaren van voorbereiding gaan we op 2 september starten met de part-time Worshipschool in Hoogeveen.

Ervaar jij een roeping op het gebied van aanbidding in jouw lokale kerk?

Verlang jij ernaar om een ware aanbidder te zijn?

Is het jouw droom om anderen mee te nemen in wat aanbidding betekend en hierin voor te gaan?

Heb jij hart voor aanbidding en wil je groeien in leiderschap?

Neem dan eens een kijkje op onze website en onderzoek of de Worship School iets voor je is: www.worship-and-ministryschool.nl.

We hebben een mooi team van docenten die hun ervaringen zullen delen in de lessen die ze gaan verzorgen: Heine Bosma, Andre van Zyl, Sanne Paas, Sarianne van Dalen, Eline Bakker, Pieter Abdel Nour, Mark Hobers, Magda Boer, Ronalt en Geralda Vrieling.

De lesdagen zijn op vrijdag van 15.00-21.00 uur, incl. koffie/thee en diner.

Voor vragen kun je mailen: info@worship-and-ministryschool.nl

Mogen we jou ontmoeten op 2 september?

Team Worship and ministryschool

Mark Hobers

Pieter Abdel Nour

Magda Boer

Danielle Benjamins

Ronalt en Geralda Vrieling

Duizend vragen.

***Het gewicht van duizend vragen,
en 't verdriet dat mij verscheurt,
Heer, ik kan het haast niet dragen,
er is zo veel gebeurd ,
Ik probeer nog wel te bidden,
maar ik weet niet wat ik zeggen moet,
Heer, hoe kan ik voor U zingen,
als mijn hart zo bloed?
Ik zou willen zingen Heer,
ook nu het zo donker is,
ik wil U blijven prijzen als het tegen zit.
help mij te kijken naar de troon waar u regeert,
U bent volmaakt,
U bent volmaakt.
Heer ik ben zo moe gestreden,
ik gaf alles wat ik had.
Ik heb nu niets meer te geven,
dan dit kille, koude hart.
Ik zou met U willen praten,
maar ik weet niet wat ik zeggen moet,
dan ik heb U nodig Vader,
Houd mij vast voorgoed.***



God voorspelt iets.

Breek de code en je weet wat Hij voorspelt.



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

9-11 26-1-12 5-5-14 16-18-15-6-5-5-20

4-15-5-14 15-16-19-20-1-1-14 21-9-20

21-23 13-9-4-4-5-14. 9-11 26-1-12

13-25-14 23-15-15-18-4-5-14 9-14

26-25-14 13-15-14-4 7-5-22-5-14.

Wie is deze Profeet? _____