



Uitnodiging.

**Zondag 9 oktober komt de Country Trail Band
in dorpshuis de Tiphof in Geesbrug.**

**Het optreden begint om 14.30
zaal open 14.00 uur.**

Toegang GRATIS.

*Aan het eind van het optreden kunt u een vrijwillige bijdrage
doen.*

Hierbij van harte uitgenodigd!

Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 38 - nummer 8
Oktober 2022**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws.
Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

**De copy voor de uitgave van november kunt u inleveren voor:
donderdag 27 oktober voor 19:00 uur**

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma

Postbank: NL98 INGB 0000885030
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092

ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Gesbrug

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastenwacht
2 okt	B. Kregel	B. Kregel	R. Jonkman	J. Wasse
9 okt	G. Giethoorn	B. Kregel	E. Sanders	F. Pol
16 okt		B. Kregel	J. Giethoorn	H. de Jonge
23 okt	J. Jonkman	B. Kregel	R. Coufreur	J. Lunenburg
30 okt	P. Giethoorn	B. Kregel	H.Wasse	K. van Dalen

6 nov	J. Jonkman	J.Wasse	R.Jonkman	J.Giethoorn
-------	------------	---------	-----------	-------------

Kerkschoonmaak

Periode week 35-40 Jurrie en Petra Giethoorn

Periode week 41-46 J. Wasse

Verjaardagen

Dhr. R. Schonewille, Coevorderstraatweg 36A, hoopt op 12 oktober zijn 81 e verjaardag te vieren.

Mevr. O. van der Weide-Mijatovic, Esdoornlaan 1, hoopt op 21 oktober haar 84 e verjaardag te vieren.

Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Coevorderstraatweg 46, hoopt op 1 november haar 89 e verjaardag te vieren.

Dhr. H. Kammer, Kanaalweg 4, hoopt op 4 november zijn 86 e verjaardag te vieren.

Mevr. A. Pol-Gritter, Berkenlaan 9, hoopt op 5 november haar 89 e verjaardag te vieren.

Wij wensen alle jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Heer, wees mijn Gids,
op heel mijn levenspad.
Wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg, naar Sions gouden stad.
Wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht bij mij,
ga stap voor stap mij voor.
Dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k uw spoor.*

Van de Kerkenraad

Meditatie

Vader weet het.

Zo nu en dan ga ik de boekenkasten weer eens bij langs. Daar staan zoveel pareltjes tussen met de rijke boodschap van het Evangelie. Mijn aandacht werd deze keer getrokken naar een boek van Corrie ten Boom met de titel Vader ten Boom – Man van God. In dit boek wordt voornamelijk het familieverhaal verteld, met bijzondere verhaaltjes ertussendoor. Hoe zij het dagelijks leven voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog hebben ervaren. Maar vooral wordt beschreven hoe het geloof werd beleefd. Eén van de verhaaltjes trof me, omdat er zoveel kracht en vertrouwen vanuit gaat. Juist dat zijn we nodig nu we zoveel horen van zorgen en moeiten.

“Waar ga je naartoe, jongedame?” vroeg de bestuurder van een dubbeldekker in Londen. In dat deel van de bus zat een klein meisje alleen in een hoekje. Eerst gaf ze geen antwoord, maar na enige aarzeling zei ze: “Ik ga naar huis” De chauffeur floot even en vroeg toen: “Maar waar ga je werkelijk heen?” “Naar huis”, was het antwoord. Het klonk nu een beetje bezorgd. “Maar waar moet je dan uitstappen?” Het kind keek hem een beetje onzeker aan, maar plotseling klaarde het gezichtje op, en ze zei vrolijk: “Ik weet het niet, maar papa weet het.” Toen wees ze naar het plafond. “Hij is boven!” En, bij de volgende halte kwam een breedgeschouderde man de trap af, van het bovenste gedeelte, en riep: “Kom, Rosy, hier moeten we eruit”. Is het niet heerlijk dat wij, evenals dat kleine meisje, kunnen zeggen: “Vader weet het.” Wat er ook gebeurt,

laten we er steeds aan denken en het ook zeggen: “Vader weet het. Hij is boven.” **3**

Zoals David het zei in Psalm 40: 18

Ook al ben ik er ellendig aan toe en zit ik in grote moeilijkheden, toch vergeet U mij niet. U helpt mij, want U bent mijn Redder.

Bovenstaande is in het bewuste boekje geschreven en doet me denken aan de onzekere en onrustige tijd waarin we nu leven. Op allerlei gebied. Wereldwijd. Er is zoveel wat aandacht van ons vraagt. De ene crisis volgt op de ander en er lijkt op dit moment nog geen eind aan te komen. Velen verwachten dat de moeilijkheden eerder nog zullen toenemen. Het wordt ook steeds vaker openlijk uitgesproken ‘We gaan een zware tijd tegemoet.’ Ja, ook nu zijn er veel mensen die het moeilijk hebben, vooral op financieel gebied. Misschien bent u wel één van hen?

Laten we ons toch vastklampen aan Hem, onze Vader. De aard van het geestelijk leven is dat we zeker zijn te midden van onzekerheid. De volgende stap is onduidelijk en dat maakt ons onrustig. Echter, we zijn zeker van God! Blijf vertrouwen op Hem!
Immers.....Vader weet het!

Genade en vrede zij u van God, de Vader en van Jezus Christus, de Heer.

Een hartelijke groet, Wollie van der Scheer – van der Hoek

Gemeentenieuws

Op het moment van dit schrijven zijn mij gelukkig geen ziekenhuisopnames bekend. Wel willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat is opgenomen in een verpleeg/verzorgingstehuis. Een kaartje of telefoontje kan heel veel betekenen.

Olden Kinholt

* Mevrouw J. Otten-Anninga, kamer k 120,
Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen,

***Heer, ik prijs uw grote Naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.
U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.
Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn;
van het kruis naar het graf,
uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote Naam.***

Kerkdiensten:

Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 2 oktober	Voorganger: Kandidaat J. Schraal Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 37: 1-11
Zondag 9 oktober Kerk- en schooldienst	Voorganger: Mevr. W. van der Scheer-van der Hoek Extra collecte: DEZE DIENST IS IN: Dorpshuis De Tiphof
Zondag 16 oktober	Voorganger: Ds. Brandorff Extra collecte: Onderhoud orgel Organist: B. Bennink Psalmlezing: Psalm 121
Zondag 23 oktober	Voorganger: Pastor H. Lowijs Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 84
Zondag 30 oktober Voorbereiding Heilig Avondmaal	Voorganger: Kandidaat J. Schraal Extra collecte: Diaconie Psalmlezing: Psalm 32
Zondag 6 november Viering Heilig Avondmaal	Voorganger: Ds. Peschar Extra collecte: Avondmaalscollecte Psalmlezing: Psalm 17

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Datums om te noteren:

- 9 oktober Kerk- en schooldienst in De Tiphof

- 9 oktober Country Trail Band in de Tiphof
- 6 november viering Heilig Avondmaal

Van de Kerkenraad

Hallo gemeenteleden,

Dinsdagavond 6 september was de eerste vergadering na de zomervakantie. De vergadering werd door Alie geopend met gebed en het lezen van 1 Johannes 1 vers 5-9. We bespraken kort onze gedachten over dit bijbelgedeelte. Daarna hebben we de belangrijkste agendapunten met Wollie van der Scheer besproken en heeft zij haar werkzaamheden van de afgelopen periode toegelicht.

Vervolgens kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:

- * De rommelmarkt van afgelopen 27 augustus was zeer geslaagd en heeft het mooie bedrag van €1500,- opgeleverd. Iedereen die een bijdrage aan deze dag heeft geleverd willen wij hartelijk bedanken. De commissie zal zich binnenkort beraden óf en in welke vorm de rommelmarkt een vervolg gaat krijgen. Het is in ieder geval niet meer mogelijk om doorlopend rommel naar de Verlengde Hoogeveensevaart 134 te brengen!
- * Het toilet bij de Rank kan voorlopig niet gebruikt worden i.v.m. lekkage.
- * Op maandag 3 oktober wordt er vanuit de gezamenlijke diaconieën een voorlichtingsavond georganiseerd van Connected Church (Tearfund). Dit is het project dat de komende jaren gesteund wordt. Er zal bezoek zijn vanuit Oeganda. De avond begint om 19:30 en vindt plaats in de zaal achter de Hervormde Kerk Hollandscheveld. Wees welkom!
- * Komend najaar zullen we ons beleidsplan herzien.
- * We hebben momenteel geen nieuws te melden m.b.t. de verkoop van de pastorie.

De eerstvolgende vergadering staat gepland op dinsdagavond 4 oktober. Mocht u vragen/agendapunten hebben dan horen wij dat graag.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Cindy Sanders

*Want geloof, hoop en liefde, als kern van 't bestaan,
is weten dat God met je zal gaan.*

5

Rondom de diensten

In de dienst van 18 september werden twee personen bevestigd en één herbevestigd als diaken: Jurrie Giethoorn (hij is eerder diaken geweest) en Petra Giethoorn en Jannie Lunenburg; zij werden voor het eerst bevestigd Jurrie en Petra gaan samen de taak van diaken op zich nemen. Degene die afscheid nam is: Henk de Jonge, hij nam afscheid als diaken. Henk, namens de gemeente heel hartelijk dank voor je inzet van de afgelopen jaren. Gods zegen op je verdere levensweg.

Het was een mooie ingetogen dienst onder leiding van ds. Rooseboom. Door heel veel mensen werd aan deze dienst meegewerkt. De schriftlezing werd door Jantinus Jonkman gedaan. Cindy Sanders las de geloofsbelijdenis voor. Jannie en Petra lasen allebei een gedicht voor.

*Geloof in de liefde die met kracht overwint
en iedere dag met een glimlach begint.
Geloof in de liefde die het goede beschijnt
en zelfs blijft stralen als de aarde verdwijnt.
Geloof in de liefde die alles wil zijn,
een geschenk uit de hoge tussen vreugde en pijn.
Geloof in de liefde die haar gaven deelt
en in het dagelijks leven getuigt van Zijn beeld.
Geloof in de liefde die alles vergeeft
en met gouden draad een vredeskleed weeft.
Geloof in de liefde die zelfverwijt verjaagt
en zonder klagen schuld van anderen draagt.
Geloof in Zijn liefde, volg hoopvol Zijn baan,
Hij kent de wegen waarlangs je zult gaan.
Geloof in Zijn liefde die ons verbindt,
ontvang dan Zijn zegen, blijf altijd Zijn kind.*

6

Connected Church

Als gezamenlijke diaconie zetten we ons de komende 2 jaar in voor een waterproject in Oeganda onder de noemer "Connected Church". Op maandag 3 oktober om 19.30 is er in de grote zaal achter de Hervormde kerk te Hollandscheveld een voorlichtingsavond hierover. Op deze avond is een team van TEARFUND en bisschop Gaddie Akanjuna van het district Kigezi van de Church of Uganda aanwezig.



Zij zullen o.a. vertellen over: Het werk van TEARFUND NL
Het belang van goed drinkwater (in Nederland en Oeganda)
De rol van de lokale kerk bij de ontwikkeling
Presentatie en uitleg over het drinkwater programma, en de behaalde resultaten, enkele video's over het programma en natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. Op deze wijze willen wij als diaconieën laten zien waar wij ons voor inzetten. Wij hopen u als gemeentelid dan te ontmoeten en dat u zo blijk geeft van uw betrokkenheid bij het werk van de diaconie.

De gezamenlijke diaconieën.
Van de Hervormde en Gereformeerde Kerken
en de Protestantse Evangelisaties

Burendag “tussen de bulten”.

Namens de buren willen wij de Dorpskerk bedanken dat we de Rank voor de Burendag mochten gebruiken. We hebben gezellig kunnen bijpraten onder het genot van een bak koffie en door de buren mee gebrachte koekjes. Ook hebben we de berm opgefleurd met het poten van bloembollen.



Heer roept u mij?

*Heer, roept U mij, hoor ik dat goed? Ik kan die taak niet aan.
'k Weet bij wie U wél wezen moet. Laat mij mijn gang maar gaan!*

*Heer, roept U mij? U bent abuis. Neem liever hem of haar.
Ik heb genoeg te doen in huis, 'k Kom nu al haast niet klaar!*

*Heer, roept U mij? Ik weet het wel: Dat Uw werk dóór moet gaan.
Maar 'k schrik zo erg van dit appèl, nu juist op mij gedaan!*

*Heer, roept U mij? Moet ik dan zijn: ambtsdrager in Uw Kerk?
Mijn kracht is daarvoor veel te klein, te groots is mij dat werk.*

*Heer, roept U mij? Ik roep tot U: 'k Breng er niets van terecht.
God, vraag het aan een ander nu, ik heb al "nee" gezegd.*

*Maar psychologisch zei God toen: Je hoeft geen stap alleen,
want alles gaan we samen doen. En zie, mijn twijfel verdween!!*

*Een kerkdienst nu God ziet waar ik sta.
Mijn "Nee" wordt hier een heilig "Ja".*

We wensen de nieuwe diakenen Gods zegen bij hun taak.

Zondag 9 oktober is de jaarlijkse school/kerkdienst.

Deze wordt gehouden in "de Tiphof".

Fijn dat we samen met personeel van de school, kinderen, ouders en grootouders deze dienst mogen beleven.



7

Kleurplaat: Genezing van Naäman

Puzzel naar aanleiding van 2 Koningen: 5

8

Van links naar rechts:

3. Een andere naam voor 'man Gods'.
6. Waar woonde de profeet?
7. Wat wilde Naäman meenemen(vs. 17)?
9. Wat scheurde de koning van Israël?
10. Het land waar de generaal woonde.

12. De generaal van de koning.
13. Uit welk land kwam het dienstmeisje?



Van boven naar beneden:

1. Welke ziekte kreeg Gehazi?
2. De naam van de profeet.
4. De naam van de god van de Syriërs
5. Hoe vaak moest Naäman zich wassen?
8. De knecht van de profeet.
11. Wat moest de generaal meenemen(vs. 5)?

