



Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 38 - nummer 10
December 2022 / Januari 2023**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws.
Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

**De copy voor de uitgave van februari inleveren voor:
donderdag 26 januari voor 19:00 uur**

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma

Rabobank: NL49 RABO 0377201715

Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092

ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Gesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastenwacht
4 dec	J. Lunenburg	K. van Dalen	H. Wasse	J. Wasse
11 dec	H. de Jonge	K. van Dalen	R. Jonkman	F. Pol
18 dec	J. Wasse	K. van Dalen	E. Sanders	H. de Jonge
24 dec				K. van Dalen
25 dec	J. Jonkman	K. van Dalen	J. Giethoorn	K. van Dalen
31 dec				J. Giethoorn
1 jan	G. Giethoorn	H. Giethoorn	R. Coufreur	J. Lunenburg
8 jan	I. van Dalen	H. Giethoorn	H. Wasse	B. Bruinsma
15 jan	P. Giethoorn	H. Giethoorn	R. Jonkman	H. Wasse
22 jan	R. Oelen	H. Giethoorn	E. Sanders	J. Wasse
29 jan	F. Pol	H. Giethoorn	J. Giethoorn	F. Pol
5 feb	J. Lunenburg	C. Sanders	R. Coufreur	H. de Jonge

Kerkschoonmaak

Periode week 47-52 C. Sanders
J. Smit

Periode week 1-6 J. Lunenburg
R. Lunenburg

Rondom de diensten

De komende twee maanden december en januari veel bijzondere bijeenkomsten. Tijdens Advent op 11 december komen Bram en Janine Lemans de dienst en de samenzang verzorgen. Dan vieren we samen Kerstfeest in de Tiphof op 24 december om 21.30 uur m.m.v. Stricta Via. De oudejaarsdienst 's avonds om 19.00 uur zal door onze eigen voorganger Wollie van der Scheer geleid worden. Zondag 8 januari is er na de dienst in de Rank de Nieuwjaarsreceptie. We nodigen als kerkenraad iedereen uit om naar deze mooie en gezellige bijeenkomsten te komen.

Zondag 11 december komen Bram en Janine Lemans naar onze kerk. Zij zijn de oprichters van Gefeliciteerd met jezelf!. Dit is een stichting die naast mannen en vrouwen wil staan en hen wil helpen om de Bijbel te leren kennen, en de opgedane kennis uit de Bijbel toe te passen in het dagelijks leven. Dit met als doel de relatie met God en persoonlijke groei te versterken. Bram en Janine hebben een passie voor God, muziek en het bemoedigen van mensen. Zij zullen tijdens de dienst enkele liederen ten gehore brengen en ook de samenzang begeleiden.

Wees welkom! Om 09:30 staat de koffie en thee klaar.



14

Meditatie Advent en Kerst 2022

In Matteüs staat het geslachtsregister van Jezus. Daarin komen naast Maria, vier “moeders van Jezus” voor: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Daarmee maakt Matteüs een statement, twee van zijn moeders zijn joods (Tamar en Batseba), twee zijn heidens (Rachab en Ruth). Jezus is niet raszuiver, Hij wordt geïntroduceerd, als naar de mens gesproken, een bastaardzoon van gemengd bloed. Deze verhalen laten zich met graagte vertellen.

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Samuël 11:26)

Gebroken identiteit - Batseba, de vrouw van Uria

Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel niet-westerse culturen is het kennen van elkaars (stam-) achtergrond heel belangrijk: het stempelt je herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel opmerkelijk is het daarom dat er in Jezus' stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke achtergrond. De vrouw van Uria. We

weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft hem gebaard. (Ruth 4:15)

3

Geloof in Gods liefde - Ruth, de buitenstaander

Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt, toch? Stuurde Naomi daarom ook haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land? Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep. Ze gaat ervoor. Dit geeft haar vleugels in haar nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo heeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus.

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie. (Jozua 6:25)

Vergeving en bevrijding - Rachab de hoer

Dat klinkt niet positief: "de hoer Rachab". Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho's samenleving. 's Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt. Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en

bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houden. Vanuit de hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met de hele familie gered wordt. Jozua lost die belofte in. Zo wordt ook zij deel van de lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

Juda herkende ze en zij: "Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven." (Genesis 38:26)

4

Kerkdiensten:

Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 1 januari	Voorganger: Ds. H. Hoogveen Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 8
Zondag 8 januari Nieuwjaarsreceptie	Voorganger: Mevr. W. van der Scheer van der Hoek Organist: Bert Bennink Extra collecte: Onderhoud orgel Psalmlezing: Psalm 72
Zondag 15 januari	Voorganger: Ds. Knecht Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 96
Zaterdag 22 januari	Voorganger: Dhr. J. Schraal Extra collecte: Onderhoud gebouwen Psalmlezing: Psalm 139: 1-12
Zondag 29 januari	Voorganger: Ds. J. Tiggelaar Extra collecte: Diaconie Psalmlezing: Psalm 37: 1-11
Zondag 5 februari	Voorganger: Dhr. R. Schonewille

Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 112

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Niet vergeten:

- **8 januari Nieuwjaarsreceptie na de dienst**

13

Kerkdiensten:

Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 4 december Voorganger: Dhr. J Schraal
2e Advent Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 72

Zondag 11 december Voorganger: **Bram en Janine Lemans**
3e Advent (Zij begeleiden ook de samenzang)
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 146

Zondag 18 december Voorganger: Mevr. W. van der Scheer v. d. Hoek
4e Advent Extra collecte: Jeugdwerk
Psalmlezing: Psalm 24

Zaterdag 24 december **KERSTNACHTDIENST in de Tiphof**
AANVANG 21.30 uur Voorganger: Dhr J. Schraal
Extra collecte: Voedselbank Coevorden

Zondag 25 december Voorganger: Dhr. W. Kelder
1e Kerstdag Extra collecte: Stichting Tearfund
Psalmlezing: Psalm 98

Zaterdag 31 december **OUDEJAARSDIENST**

AANVANG 19.00 uur Voorganger: Mevr. W. van der Scheer v. d. Hoek
Extra collecte: Oudejaarscollecte

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Niet vergeten: **11 december bijzondere dienst o.l.v. Bram en Janine**
Kerstdienst in de Tiphof om 21.30
Oudejaarsdienst om 19.00 uur

12

God met ons - *Tamar, de weggestuurde*

Jaarlijks schitteren kerstreclames met dure cadeaus en veel gasten aan overvloedige tafels. Kerst staat dan voor een moment van “het goede leven”. Maar wat nou als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen? Matteüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze wereld kwam om blijde mensen nog blijer te maken, maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na, waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid weggezakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst.

En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. (Lucas 2:7)

God in ons - *Maria, moeder van Jezus*

Niet alleen in Jezus' verre voorgelachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De Heilige Geest zelf had Jezus in haar laten

groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 km afleggen van Nazareth naar Bethlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terecht komt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen. Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld.

5

Er is een lijn van vrouwen

*Er is een lijn van vrouwen, van Eva af een lijn,
wier rol in de geschiedenis alleen Gods werk kan zijn.
Hoewel in alle eeuwen hun stem verzwegen is,
God gaf hun om hun zegen moed en betekenis.*

*Kom zing het lied van Sara die lachend moeder werd,
en zing het lied van Tamar, die opkwam voor haar recht.
en zing het lied van Hanna, die droeg tot God haar klacht.
en zing dat eens Maria Gods woord ter wereld bracht.*

*Er is een lijn van vrouwen die tegen macht en wet
hun volk het leven gaven; ze hebben het gered.
Hoewel, ondanks triomfen, geen ophef is getoond -
God heeft hun huis doen groeien, hun lieve list beloond.*

*Kom zing het lied van Sifra en Pua, die 't bevel
om jongetjes te doden weerstonden bij de Nijl,
en zing het lied van Rachab, van vrijheid langs haar koord,
en zing het lied dat Ester voorkwam een massamoord.*

*Er is een lijn van vrouwen - die hadden Jezus lief,
die boden Hem gastvrijheid, en zagen hoe Hij stierf.
Terwijl hun nieuws verdacht was, als onzin afgedaan,
stond Jezus in hun midden, verrezen, opgestaan.*

*Dus zing het lied van Anna, die zag het Christuskind,
en zing het lied van Marta, die Jezus heeft gediend,
en zing van de Maria's, die hebben goed gedaan
en op de hemelbruiloft aan Jezus' tafel gaan.*

6

EMMAUSGROEP

De gesprekskring komt voor het laatst dit jaar op 15 december a.s. bij elkaar. We hopen ook deze keer op een fijne en gezegende morgen met elkaar te hebben. Voor meer informatie of misschien wilt u zich bij ons aansluiten? U/JIJ bent van harte welkom! Neem dan contact op met Wollie v.d. Scheer (Tel. 571004).



DE FLESSENCONTAINER

Naast de kerk staat een container,
waar wij de statiegeldflessen in kunnen doen.
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Coevorden.

Dus: Hebt u lege flessen, deponeer ze a.u.b. in de container, want de voedselbank voorziet op dit moment in een grote behoefte.

11

IN MEMORIAM

Op 31 juli 1949 werd in het gezin Kregel een zoon geboren, Hendrik Jan. Samen met zijn ouders en beide zussen groeide Hendrik Jan de eerste jaren van zijn leven op in 't Langerak. Toen hij ongeveer 10 jaar was verhuisde het gezin naar de Witte Menweg in Geesbrug. De liefde ontmoette hij in Bep Willemsen, op 1 juli 1979 werd er getrouwd. Zij mochten 43 jaar samen door het leven gaan. De jonggehuwden kwamen te wonen in het 'grote huis' van de boerderij, terwijl vader en moeder Kregel naar 'de andere kant' gingen wonen. Hendrik Jan en Bep kregen vier kinderen, drie zonen en een dochter. Het dagelijkse werk bestond voor Hendrik Jan uit de boerderij, op het land

en de dieren. Hij heeft dat met veel zorg en liefde gedaan. Het goed hebben samen met Bep, gezin, familie en vrienden was belangrijk voor Hendrik Jan. De laatste jaren was te merken dat zijn krachten afnamen en dat zijn wereldje steeds kleiner werd. Na een lelijke val werd Hendrik Jan opgenomen in het ziekenhuis in Emmen, maar al snel bleek dat herstel niet meer mogelijk was. In vertrouwen op zijn Heer en Heiland kwam op 10 november een eind aan het aardse leven van Hendrik Jan. In de Dankdienst voor zijn leven mochten we woorden horen van troost en hoop 'Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U' te lezen in Psalm 139, vers 18. Na de dienst heeft de begrafenis plaatsgevonden op de natuurbegraafplaats Mepperdennen te Meppen. We bidden Bep, kinderen en kleinkinderen Gods liefdevolle nabijheid en kracht toe nu zij zonder Hendrik Jan, hun vader en opa verder moeten gaan.

W.v.d.S.-v.d.H.

10

GEMEENTENIEUWS

Mevr. H. Nijmeijer is voor een korte opname naar het ziekenhuis geweest. Inmiddels mocht zij weer thuis gekomen en we bidden Hennie Gods liefdevolle nabijheid en kracht toe. Verder zijn we geen ziekenhuisopnamen bekend. Er zijn daarnaast wel gemeenteleden die thuis te kampen hebben met (ernstig) ziek zijn, ook hen bidden we Gods nabijheid toe in dat alles. Een kaartje of telefoontje kan veel betekenen. Laten we ook hen niet vergeten die in de verzorgingshuizen wonen.

Olden Kinholt

Mevr. J. Otten – Anninga, kamer k 120

Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen

Weidesteyn

Mevr. D. Kuiper – Wasse, afd. 3, kamer 2

Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA, Hoogeveen

VERJAARDAGEN

Mevr. J.L. v.d. Sleen – Wijnstra, de Etgaarde 2, Oosterhesselen, hoopt op 5 december haar 80e verjaardag te vieren.

Mevr. A. Veld – Pol, Coevorderstraatweg 97, hoopt op 16 januari haar 88e verjaardag te vieren.

We wensen u allen een heel mooie dag toe, met allen die u lief en dierbaar zijn, en Gods zegen in uw nieuwe levensjaar.

HUWELIJKSJUBILEUM

Dhr. Bert en mevr. Alie Bruinsma – Pieters, Brinken 1A, Meppen, hopen op 1 december hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren. We wensen jullie, samen met kinderen en kleinkinderen een mooie dag toe onder Gods zegen.

7

Kleurplaat:



8

Puzzel



Schrijf op wat er is bijgetekend...

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	... en je vindt het volgende woord:	



2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

