

Geslaagde opening winterwerk

Zaterdag 16 september jl. was er een vrijwilligersmiddag/avond bij en in de Rank. We troffen het met het weer. Volop zon en in de Rank was het koel.

Cindy bedankte namens de gemeente de vrijwilligers voor hun inzet van de laatste jaren, want de vorige vrijwilligersavond was alweer 4 jaar geleden door corona. In haar welkomstwoord was het woord dankbaarheid het woord dat er het meest uitsprong. Jannie Kreeft en Ina van Dalen zong enkele liederen voor ons. Daarna was het smullen geblazen!

Heerlijk en mooi opgemaakte salades met stokbrood en smeersels en buiten stond de BBQ met heerlijk vlees: worstjes, saté, speklap en hamburgers.

Als toetje een beker ijs met slagroom en stroopwafel.

Ondertussen mocht iedereen quizvragen invullen, dat was gezellig en wierp enige discussies op.

Ter afsluiting zongen Jannie en Ina nog enkele liederen en ging Wollie voor in dankgebed.

De volgende morgen gingen we verder met de startzondag dienst. Hieraan verleende 2 Believe haar medewerking met zang en begeleiding van de samenzang.

Van de tweede collecte wordt er een boom gekocht die in Israël wordt gepoot i.v.m. het 75 jarig bestaan van Israël.

Na de dienst was er koffie/thee/frisdranken in de Rank met echte Drentse rollen.

We deden nog een afvalspel op muziek, deze werd gewonnen door mevr. K. Wasse. Zij heeft een geschenkje meegekregen.

Namens de kerkenraad iedereen bedankt voor hun aanwezigheid dit weekend. De opkomst was goed en we zijn God dankbaar dat we zo'n gemeente kunnen zijn hier in Geesbrug.

Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 39 - nummer 8
Oktober 2023**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

**De copy voor de uitgave van november inleveren voor:
donderdag 26 oktober voor 19:00 uur**

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092
ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastwacht
1 okt	G. Giethoorn	B. Kregel	E. Sanders	B. Bruinsma
8 okt	I. van Dalen	B. Kregel	J. Giethoorn	H. Wasse
15 okt	A. Bruinsma	B. Kregel	R. Coufreur	J. Wasse
22 okt	P. Giethoorn	B. Kregel	H. Wasse	F. Pol
29 okt	R. Oelen	B. Kregel	E. Sanders	H. de Jonge
5 nov	J. Lunenburg	J. Wasse	J. Giethoorn	K. van Dalen

Kerkschoonmaak

Periode week 35 - 40 J. Giethoorn
P. Giethoorn

Periode week 41 - 46 J. Wasse

EMMAUS bijeenkomst

De eerste bijeenkomst na de vakantie is inmiddels geweest. De eerstvolgende keer dat we elkaar weer hopen te ontmoeten is op maandag 16 oktober, om 14.00 uur in het kerkgebouw aan de Coevorderstraatweg. We gaan in gesprek naar aanleiding van het boekje LEEF JE GELOOF over de brief van Jakobus. We hopen ook dit winterseizoen weer fijne en gezegende middagen met elkaar te hebben. Ook u/jij mag zich bij ons aansluiten!

Meer info? Neem dan contact op: Wollie van der Scheer – van der Hoek (0524 571004)

Avondmaal

*Aan Vaders tafel delen wij het brood,
onze gedachten bij Zijn stervensnood
op goede vrijdag aan het hoge kruis
opende Hij voor ons de weg naar Huis.*

*Vol van respect drinken we van de wijn,
voelen verlangen dicht bij Hem te zijn,
Hij die ons zo intens heeft liefgehad
dat Hij die beker voor ons over had.*

*Vrij van de zonde, vrij van alle schuld
zijn wij van Zijn genade zo vervuld,
als een oase in een zandwoestijn
voelt deze maaltijd met Zijn brood en wijn.*

Meditatie**Het echte geluk.**

In Bijbelse tijden, door de hele geschiedenis heen en vandaag is het niet anders: er is een enorme tegenstelling tussen de koninkrijk van deze wereld EN het Koninkrijk van God. De oproep van Jezus is om aan dat laatste Koninkrijk, waar Hij veel over sprak, zoveel mogelijk tijd en aandacht te geven. Alle andere alledaagse dingen, waar we zo vaak druk mee kunnen wezen, legt Jezus uit, zijn in het licht van de eeuwigheid totaal onbelangrijk. Zijn boodschap voor ieder mens luidt: Richt je hart op het echte geluk!

Hoewel het wel eens lastig kan zijn, in een wereld waarin de verharding tussen mensen gewoonste zaak lijkt te worden. Is het wel eens moeilijk om in de waarheid van de Bijbel te blijven wandelen, daar de wereld een veelheid van keuzes aanbiedt. Het valt daarom niet altijd mee om vast te houden in het geloof, nu we in de wereld vreselijke dingen zien gebeuren. Wat zoveel mensen overkomt. De nood is groot! Maar misschien houden persoonlijke zorgen u wel bezig, draagt u een diep verdriet mee. De veelheid van dit alles kan zo overweldigen. Zou het daarom zijn dat velen steeds meer de aandacht verleggen naar het hier en nu? Hun leven richten op werelds welzijn en geluk?

Dan is het zo fijn en goed om weer op het goede spoor geholpen te worden. Doordat we ons voortdurend laten voeden door het Woord van God, en daarnaast het lezen van een ander christelijk (dag)boek. Omdat we dagelijks in gebed tot onze Hemelse Vader gaan. Maar ook doordat we op elkaars geestelijk welzijn passen, naar elkaar omzien in tijden van vreugde en zorgen. Op al deze manieren, en nog vele meer, wil God tot ons hart spreken en ons bemoedigen en aanmoedigen. De dingen die van binnen in het hart leven zijn voor Hem belangrijk.

Tegen die achtergrond moeten we bijvoorbeeld de zaligsprekingen lezen. Daar wijst Jezus op wat ze werkelijk betekenen. En laten we ons daaraan vasthouden. In geloof. Hoe de omstandigheden ook waren, vandaag zijn of nog wat zal komen. Met vertrouwen.

Mattheus 5: de kern van de boodschap van Jezus

'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben'

Dus niet wie op het eerste gezicht gelukkig lijken, zijn werkelijk gelukkig. Het gaat in de zaligsprekingen namelijk niet over 'gewoon geluk', maar over het 'echte geluk'. Gewoon alledaags geluk ervaren we als fijn en belangrijk. Tuurlijk, we denken aan allen die ons lief en dierbaar zijn. We denken aan de fijne dingen van het leven. Maar zo'n soort van geluk kan plots verdwijnen, door gebeurtenissen klein en groot. Het echte geluk is echter blijvend, het heeft bovendien eeuwigheidswaarde. Om dat te zien moet men verder kijken dan het alledaagse leven en de waarden van deze wereld. Al zijn de omstandigheden er niet altijd naar, door dicht bij de Here Jezus te blijven worden we altijd gezegend. Er is een schuilplaats aan het Vaderhart van God. We mogen leven door de kracht van Zijn Geest.

Met een hartelijke groet,
Wollie van der Scheer – van der Hoek

Kerkdiensten:

Aanvang diensten: 10.00 uur.

Zondag 1 okt Voorganger: Ds. P. Lindhout
Heilig Avondmaal Extra collecte: Avondmaalscollecte
Psalmlezing: Psalm 25: 1-10

Zondag 8 okt Voorganger: Ds. J. Wegerif
Organist: Bert Bennink
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 80: 9-20
M.m.v. **Koor Halleluja**

Zondag 15 okt Voorganger: mevr. W. van der Scheer
Extra collecte: Onderhoud orgel
Psalmlezing: Psalm 23

Zondag 22 okt Voorganger: Ds. Lindhout
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 96

Zondag 29 okt Voorganger: Dhr. W. Kelder
Extra collecte: Diaconie
Psalmlezing: Psalm 1

Zondag 5 nov Voorganger: Dhr. J. Schraal
Dankdagdienst Extra collecte: Dankdagcollecte
Psalmlezing: Psalm 43

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de flessen en blikjes die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar de voedselbank Coevorden.

Verjaardagen:

Dhr. R. Schonewille, Coevorderstraatweg 36A, hoopt op 12 oktober zijn 82^e verjaardag te vieren.

Mevr. O. van der Weide-Mijatovic, Esdoornlaan 1, hoopt op 21 oktober haar 85^e verjaardag te vieren.

Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Coevorderstraatweg 46, hoopt op 1 november haar 90^e verjaardag te vieren.

Dhr. H. Kammer, Kanaalweg 4, hoopt op 4 november zijn 87^e verjaardag te vieren.

Mevr. A. Pol-Gritter, Berkenlaan 9, hoopt op 5 november haar 90^e verjaardag te vieren.

Wij wensen alle jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

*Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.*

GEMEENTENIEUWS

Op 10 september kregen wij het verdrietige bericht dat Dina Kuiper-Wasse is overleden in de leeftijd van 74 jaar.

Verderop in de kerkbode volgt een In Memoriam.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

Op het moment van dit schrijven zijn mij gelukkig geen ziekenhuisopnames bekend. Wel is Jans Strijker weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Hiervoor zijn we God dankbaar.

Wel willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat is opgenomen in een verzorgingstehuis.

Vooraf in deze tijd wordt een bezoekje, kaartje of telefoontje extra op prijs gesteld.

* Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Selkersgoorn,
Maandehof 24, 7751 CZ Dalen.

*God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.*

MIJLPAAL

Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen...

1 Samuel 7: 12

Je ziet in dank vandaag terug,
misschien ontroerd vanwege 't wonder
dat God je hielp trouw te zijn;
je ideaal ging niet ten onder!
Je gaf het mooiste wat je had:
je jeugd, de bloeitijd van je leven!
Want elke vezel van je ziel
was met je levenstaak verweven.
Soms bracht dat heel diep in je hart
een spanning, die je voelde groeien
omdat je wezenlijke zijn
zo vaak aan 't Godsplan wilde knoeien.
Dan had de twijfel 't eerste woord
en zag je je geloof vervagen...
Soms heb je als verdwaasd gedacht
dat 't kruis te zwaar was om te dragen.
En toch... nu al die "ups" en "downs"
vandaag weer de revue passeren

DE FLESSENCONTAINER

Naast de kerk staat een container,
waar u de statiegeld flessen en blikjes in kunt doen.
De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Coevorden.



Dus: Hebt u lege statiegeld flessen en blikjes, deponeer ze a.u.b. in de container, want de voedselbank voorziet op dit moment voor een grote behoefte.

Collectes t/m 27-08-2023

Kerkcollecten	€ 259,13
Deurcollecten	€ 245,30
Kerkcollecten extra	€ 78,00
Liturgiecommissie	€ 25,45
Onderhoud orgel	€ 21,00
Onderhoud gebouwen	€ 26,40
Bond van Evangelisaties	€ 29,50
Diaconie	€ 57,31
Totaal	€ 742,09

Giften

1 x € 10,00 (bloemen) via J. Wasse-Pol
1 x € 20,00 (kerk) via W. van der Scheer

Gemeente, heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven.
Peningmeester, L. Bruinsma

In Memoriam

Na een veelbewogen leven is van ons heen gegaan Dina Kuiper – Wasse. Met gevoelens van dankbaarheid en liefde hebben we in de afscheidsdienst terug gekeken op het leven van Dina, in verbinding met allen die op de een of andere manier leven met haar hebben gedeeld. Een leven gekleurd met vele mooie gebeurtenissen, van jong gezond en sterk wezen. Momenten van gelukkig zijn. We denken aan het gezin Wasse, waar Dina is opgegroeid bij vader en moeder thuis. Samen met familie en vrienden al het goede mocht meemaken. Getrouwd met Jan Kuiper, een eigen gezin gekregen. Er werden hen drie zonen geboren. Dankbaar en trots was zij op de kinderen en kleinkinderen. We denken aan al het werk van hart en handen die zij heeft mogen doen. Zorgzaam en aandacht had Dina voor veel. Naast alle fijne dingen van het leven heeft Dina echter ook zorgen en verdriet gekend. Het verlies van kleinzoon Timo. De periode van ziekzijn van Jan en het moeten afscheid nemen van hem, nu drie jaar geleden. Al sprak Dina niet gauw over wat er in haar omging, in dat alles bleek Dina een gelovige vrouw. Het sprong er steeds boven uit, bidden en vertrouwen houden. Al snel na het overlijden van Jan werd ook Dina ziek. Nog graag willen, maar niet meer kunnen. Het niet meer zingen in het koor Halleluja, is moeilijk voor haar geweest. Ze deed het zo graag. Het loslaten van allen die haar lief en dierbaar waren. Langzamerhand verloor Dina de grip op het leven. Het is goed nu, verder lijden is haar bespaard gebleven. Op 10 september is Dina, in de leeftijd van 74 jaar overleden. In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij Psalm 23 'De Heer is mijn Herder'. Het mag tot troost wezen voor allen die haar gaan missen, Dina is ons voor gegaan naar het Vaderhuis van God. Laten we in gebed, voor de kinderen en kleinkinderen, vragen om troost en kracht nu zij zonder hun moeder en oma verder moeten gaan. Na de afscheidsdienst heeft de begrafenis te Geesbrug plaatsgevonden. W.v.d.S.-v.d.H.

besef je dat 't geen "finish" is:
je moet vandaag opnieuw beginnen.
Opnieuw... gerijpt door 't leven zelf,
verdiept naar innerlijk beleven
en... met een nóg intenser drang
het beste voor Gods zaak te geven!
En als vandaag zovelen dan
speciaal voor jou Gods zegen vragen
bid ik, dat Hij je visie geeft
op 't leven, dat je uit blijft dagen.
Zodat zijn wil je levenstaak
ook voor de toekomst mag bepalen.
En je bestaan van elke dag
zijn liefde blijvend zal vertalen.

Ingezonden door Bep Kregel,
na aanleiding van haar 75e verjaardag.

Kleurplaat:



Puzzel

God geeft jou het mooiste wat Hij heeft: Zijn eigen Zoon.
De Here Jezus stierf in jouw plaats
en Hij geeft jou al Zijn zegeneningen.

Ontdek wat dat betekent en zoek de
(27) woorden op de woordzoeker.
De letters die overblijven
vertellen waarom God
jou dit cadeau geeft.
Het is:



- | | | | | |
|----------|-----------|--------|-------------|---------|
| geduld | vergeving | raad | overwinning | troost |
| geluk | vreugde | hulp | aanvaarding | zegen |
| goedheid | vrede | hoop | eeuwigheid | leiding |
| genezing | vrijheid | liefde | nieuw hart | gaven |
| genade | wijsheid | leven | toekomst | kracht |
| rust | rust | | | |