

KLEURPLAAT

Aanbidding



Hervormd Nieuws Geesbrug en Omstreken



**Jaargang 40 - nummer 5
Juni 2024**

Hervormd Nieuws is een gratis uitgave van de Protestantse Evangelisatie Vereniging van Geesbrug e.o. en verschijnt 12 x per jaar.

Elke eerste zondag van de maand verschijnt Hervormd Nieuws. Deze ligt in de hal voor in de kerk.

Aantal exemplaren 125.

Mailadres: hervormd.nieuws.geesbrug@gmail.com

Website: www.pkngeesbrug.nl

Mailadres: info@pkngeesbrug.nl

De copy voor de uitgave van juni inleveren voor:

donderdag 27 juni voor 19:00 uur

Pastoraal medewerker: Mevrouw Wollie van der Scheer - van der Hoek
Telefoonnummer: 0524-571004

Penningmeester: Bert Bruinsma
Rabobank: NL49 RABO 0377201715
Rabobank Diaconie: NL21 RABO 0377203092
ANBI nummer: 002638691

Secretariaat: Cindy Sanders
Mailadres: scriba@pkngeesbrug.nl

Correspondentieadres: Coevorderstraatweg 32
7917 PR Geesbrug

Roosters

Datum	Bloemen bezorgen	USB bezorgen	Geluid verzorgen	Gastenwacht
2 juni	J. Wasse	B. Kregel	R. Coufreur	J. Lunenburg
9 juni	F. Pol	B. Kregel	H. Wasse	B. Bruinsma
16 juni	C. Sanders	B. Kregel	E. Sanders	H. Wasse
23 juni	B. Kregel	B. Kregel	J. Giethoorn	J. Wasse
30 juni	Kerkenraad	B. Kregel	R. Coufreur	F. Pol
7 juli	I. van Dalen	Kerkenraad	H. Wasse	

Kerkschoonmaak

Periode week 19 - 24 I. van Dalen

Periode week 25 - 29 R. Coufreur
T. Coufreur



Collecten t/m 30-04-2024

Kerkcollecten	€ 392,07
Deurcollecten	€ 233,95
Kerkcollecten extra	€ 77,00
Liturgiecommissie	€ 21,00
Onderhoud gebouwen	€ 16,00
Onderhoud orgel	€ 18,00
Biddagcollecte	€ 47,50
Paascollecte	€ 46,60
Avondmaalscollecte	€ 39,00
Diaconie	€ 24,70
	—————
Totaal	€ 915,82

Giften

1 x € 50,00 (kerk) via bank

Gemeente, heel hartelijk dank voor uw en jouw gaven!

Penningmeester,

L. Bruinsma

Meditatie

Lofprijzing en aanbidding

Zeven manieren om God te prijzen en groot te maken, met je stem – hard of zacht -, met je hele lichaam en met muziekinstrumenten. Waarschijnlijk zal de ene manier van lofprijzing en aanbidding dichter bij jouw karakter liggen als de andere manier, heerlijk hoe we als mensen anders zijn en ook op andere manieren God mogen benaderen! God houdt ervan als wij uitbarsten in lofprijzing en aanbidding, Hij zoekt ons op wanneer wij Hem naderen.

In de grondtekst staan er verschillende woorden voor verschillende manieren van lofprijzing en aanbidding, in de Nederlandse vertaling zijn deze manieren niet altijd meer goed te herkennen. Hieronder staan zeven verschillende manieren van lofprijzing en aanbidding die we in de psalmen kunnen terug vinden, wat is jou favoriete manier?

Met opgeheven handen (YADAH)

“Een psalm van David. HEERE, ik roep U aan, kom spoedig tot mij, neem mijn stem ter ore, wanneer ik tot U roep. Laat mijn gebed als reukwerk voor Uw aangezicht staan, laat mijn opgeheven handen [als] het avondoffer zijn.” (Psalm 141: 1-2, HSV)

Enthousiast zijn (HALAL)

“Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden; mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen.” (Psalm 63: 6, HSV)

Knielen voor God (BARAK)

“Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.” (Psalm 95: 6, HSV)

God lofzingen met geestelijke liederen (TEHILLAH)

“Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen! Een lofzang past de oprechten.” (Psalm 33: 1, HSV)

Met muziek instrumenten God groot maken (ZAMAR)

“Loof Hem met geschal van de bazuin, loof Hem met luit en harp. Loof Hem met tamboerijn en reidans, loof Hem met snarenspeel en fluit. Loof Hem met helder klinkende cymbalen, loof Hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!” (Psalm 150: 3-6, HSV)

Juichen (SHABACH)“

Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach. Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang.” (Psalm 47: 1, HSV)

Dankzegging (TOWDAH)

“Ga Zijn poorten binnen met een loffer, Zijn voorhoven met een lofzang; loof Hem, prijs Zijn Naam.” (Psalm 100: 4, HSV)

Aan de slag!

Dit zijn de zeven verschillende manieren van lofprijzing en aanbidding.

- Wat is jouw ‘favoriete’ manier van aanbidding? Wat spreekt je aan bij deze vorm?
- Welke manier van aanbidding ken je niet zo goed? Zou je deze willen uitproberen?

Kies een manier van aanbidden die je nog niet zo goed kent. Probeer de aankomende week elke dag een moment te nemen om op die manier God te aanbidden.

Jantinus Jonkman

Van de kerkenraad

In de kerk staat weer een nieuwe Paaskaars.

Als iemand van onze gemeente belangstelling heeft voor de Paaskaars van 2023, laat het weten aan één van de kerkenraadsleden.

De volgende vergadering van de kerkenraad staat gepland op dinsdagavond 4 juni aanstaande. Mocht u nog agendapunten hebben, dan horen wij dat graag.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Alie Bruinsma

**DE FLESSENCONTAINER**

Naast de kerk staat een container, waar u de statiegeld flessen en blikjes in kunt doen.

De opbrengst is bestemd voor de voedselbank in Coevorden.

Dus: Hebt u lege statiegeld flessen en blikjes, deponeer ze a.u.b. in de container, want de voedselbank voorziet op dit moment voor een grote behoefte.

Kerkdiensten:

Aanvang diensten: 10.00 uur

Zondag 2 juni	Voorganger: Dhr. W. Kelder Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 81
Zondag 9 juni	Voorganger: Mw. van der Scheer-van der Hoek Extra collecte: Voedselbank Psalmlezing: Psalm 130
Zondag 16 juni Vorbereiding HA	Voorganger: Dhr. J. Schraal Extra collecte: Kerk extra Psalmlezing: Psalm 92
Zondag 23 juni Heilig Avondmaal	Voorganger: Ds. Brandorff Extra collecte: Avondmaalscollecte Psalmlezing: Psalm 107: 17-32 Organist: Bert Bennink
Zondag 30 juni	Voorganger: Dhr. J. Schraal Extra collecte: Bond van Evangelisaties Psalmlezing: Psalm 119: 9-16
Zondag 7 juli	Voorganger: Ds. P. Linthout Extra collecte: Onderhoud gebouwen Psalmlezing: Psalm 123

De opbrengst van de zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de voedselbank Coevorden.

Liefde, de weg naar HOOP

*Zie Jezus gaan, op weg naar Golgotha
gebukt, bespot, zijn rug kapotgeslagen
Daar werd Hij gehangen aan een kruis
om onze zondenschuld te dragen.
Verlaten door Zijn eigen Vader
ging Hij de weg van de dood.
Zijn liefde voor ons, is onbegrijpelijk groot!
Jezus is niet in de dood gebleven
na drie dagen is Hij ook weer opgestaan.
Hij leeft, ziet en bid voor jou vanuit de hemel
de weg is vrij om tot Hem te gaan.*

*Zou jij die Jezus ook niet willen kennen?
die zegt; Ik veroordeel je niet, Ik draag jou straf
Bij Mij is geen gebondenheid maar vrijheid
daarvoor is; waarom Ik mijn leven gaf.
Er is vrede bij Mij en Hoop voor de toekomst
kom ga mee en wandel in het licht.
Er is hoop, je hoeft niet meer te twijfelen
er is hoop als jij je ogen op Jezus richt.
Door Jezus sterven aan het kruis
mag je weten eens kom ik Thuis.*

Ontvangt allen de hartelijke groeten van
Alie Bruinsma-Pieters

Wat geldt voor jou?

De VoorzieningenWijzer helpt je bij gemeentelijke regelingen, toeslagen en een passend energiecontract en zorgverzekering. Zo heb je al gauw € 600 meer te besteden per jaar.

Preventiemedewerkers

Intern bij de gemeente hebben we twee preventiemedewerkers. Zij heten **Sissy Venema en Melanie Coenraads**. Beide kunnen bij alle vragen meedenken of u helpen naar de juiste afdeling/organisatie binnen de gemeente of daarbuiten. Dit mag over financiën, maar ook bij overige vragen denken ze graag mee.

De contactgegevens zijn:

Sissy Venema s.venema@coevorden.nl

Telefoonnummer: 06-15230607

Melanie Coenraads m.coenraads@coevorden.nl

(Of u/jij vraagt een van de bestuursleden van de kerk om u/jou op weg te helpen)

Denk je na dit te hebben gelezen van: dit geldt voor mij, of denk je aan iemand. Ga dan naar deze site:

www.datgeldtvoormij.nl

Verjaardagen:

Mevr. A. van Eck-Otten, Meidoornlaan 26, hoopt op 9 juni haar 83^e verjaardag te vieren.

Dhr. H. Jansen, Coevorderstraatweg 22, hoopt op 11 juni zijn 85^e verjaardag te vieren.

Dhr. A. v.d. Weide, Esdoornlaan 1, hoopt op 17 juni zijn 78^e verjaardag te vieren.

Mevr. H. Otten-Benamins, Coevorderstraatweg 31c, hoopt op 29 juni haar 77^e verjaardag te vieren.

Wij wensen deze vier jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

U, die mij geschapen hebt,

U wil ik aanbidden als mijn

God, in voor- of tegenspoed.

Uw liefde doet mij zingen.

BEDANKT!

Wij willen de gemeente bedanken voor het mooie bos bloemen, de vele kaarten en de felicitaties via social media, voor ons 30 jarig huwelijk.

God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.

Met vriendelijke groet Jeanette, Jantinus en de kinderen

GEMEENTENIEUWS

Mevr. K. Wasse-Kleine, Turfschipper 10 te Hollandscheveld verblijft nog steeds voor revalidatie in "De Luwte" te Hoogeveen. Kamer 24. We hopen voor u dat de pijn wat minder wordt. Gods zegen toegewenst.

Gelukkig zijn er op het moment van dit schrijven bij mij geen ziekenhuisopnames bekend.

Wel willen we denken aan onze gemeenteleden die thuis te kampen hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid die is opgenomen in een verzorgingstehuis.

Een bezoekje, kaartje of telefoontje wordt zeer op prijs gesteld.

* Mevr. A. Snippe-Duinkerken, Selkersgoorn, Maandehof 24, 7751 CZ Dalen.

Ik zal er zijn voor jou

zo heeft de Heer gezegd

Ik zal er zijn voor jou

met vrede en met recht

Ik zal er zijn voor jou

een schaduw aan je zij.

Ik zal er zijn voor jou

Ik ben er altijd bij.

PUZZEL

Lofprijzing

Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord kunt vinden.)

Psalm 150

Puzzel

Van links naar rechts:

2. loof God in zijn heilige.....(1)
4. loof hem met.....(3)en lier
7. loof hem in zijn machtig.....(1)
8. loof hem om zijn.....(2)grootheid
10. loof hem om zijn.....(2)daden
11. loof hem met slaande.....(5)

Van boven naar beneden:

1. loof hem met.....(3)
3. loof hem met snaren en.....(4)
5. alles wat.....(6)heeft, loof de Heer
6. loof hem met.....(4)en tamboerijn,
9. loof hem met klinkende.....(5)

Bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis

Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een heel bijzondere betekenis en werking. Deze bijzondere betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament: een heilig maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer.

Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd, geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf, de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en hoorbaar.

God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn gemeenschap, voor eenieder die zich deel weet van Zijn gemeenschap en die zich geroepen weet tot deelname aan het Heilig Avondmaal.

Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen wij ook een voorproef op het Koninkrijk van God, dat Jezus Christus heeft verkondigd. Wij proeven in de bijzondere tekenen van brood en wijn het Koninkrijk van God, en zien hoopvol uit naar Zijn wederkomst. Door het vieren van het sacrament ervaren wij een voorproef op de komende vrede, gerechtigheid en liefde in Zijn rijk. Onze relatie tot God, maar ook onze relaties tot elkaar worden door het vieren van het Heilig Avondmaal in gemeenschap met Christus hernieuwd. Hij maakt ons vrij van alle kwaad en geeft ons nieuw leven. Door de goede gaven van God te ontvangen en te delen worden wij één in Christus, waarbij alles wat ons van God en van elkaar scheidt, wat ons verdeelt en vervreemdt wegvalt. Het vieren van het Heilig Avondmaal is daarom altijd ook dankzegging.

UITNODIGING

Zondag 23 juni
Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. Brandorff
Extra collecte: Avondmaalscollecte
Psalmlezing: Psalm 107: 17-32
Organist: Bert Bennink

